

Goed omgaan met geld

Voor veel mensen is het moeilijk om de financiën op orde te hebben. Voordat je het weet is je geld op en kom je dus tekort aan het eind van de maand. Ga jij goed om met je geld? Hoe voorkom je schulden? En kun je misschien geld overhouden? Door training bij Stichting MEE krijg je meer inzicht in je inkomsten en uitgaven.

Wat leer je in de training?

- al je inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten;
- ja en nee kunnen zeggen;
- hoe je kunt sparen;
- hoe je schulden kunt voorkomen,
- aan wie je vragen kunt stellen over geldzaken.

Bijeenkomsten

Deze training is voor mensen vanaf achttien jaar die moeite hebben om goed met geld om te gaan. De training bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur op 8, 15, 22 en 29 november en 6 en 13 december. De groep bestaat uit zes tot twaalf deelnemers en de training start bij voldoende aanmeldingen. Ze worden gehouden in het Waterlandhuis, Waterlandlaan 81, van 19.00 tot 20.30 uur.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Celine Keijzer, telefoon 06 8243 8802, of met Tineke Visser, 06 5118 8704.

Praten met iemand die zich eenzaam voelt

U begrijpt dat de dagen soms lang kunnen duren voor wie door omstandigheden niet veel buiten komt. Ook kunt u goed luisteren zonder meteen te oordelen of advies te geven. Dan bent u mogelijk geïnteresseerd om op vriendschappelijk huisbezoek te gaan.

U komt dan bij mensen thuis die door omstandigheden aan huis gebonden zijn of steun nodig hebben bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Of bij iemand die last heeft van eenzaamheid. U helpt hen, met een duwtje in de rug, om nieuwe contacten te leggen en weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Wilt u zichzelf aanmelden om iemand te gaan opzoeken? Dat kan als u goed bereikbaar bent per mail en als u bereid bent deel te nemen aan de vrijwilligersbijeenkomsten die ongeveer vier keer per jaar worden georganiseerd. Het belangrijkste is echter dat u iets wilt betekenen voor anderen vanuit Humanitas-waarden, zoals onderlinge gelijkwaardigheid en respect voor de ander.

Voor informatie en aanmelding:

Mail: vhb.maatjes.purmerend@humanitas.nl
Telefoon: 06 4914 8314 (Lotte Wouters)
of 06 5186 3812 (Jannie v.d. Ploeg)

Geulenstraat

Zomaar een dwarsstraat in de Gors van Beatrixplein naar Spaarbekkenkade. Appartementen, hier en daar een boom, een naam die op afwatering duidt.

Gewoon een straat zou je denken, maar het is een luisterstraat. Als je je oren goed openzet, kun je er van alles horen.

Filmmuziek bij Bioscoop Vue. Flardjes fluit ontsnappen door ramen van de Muziekschool, busjes rijden af en aan voor Odion.

Joelende kinderen op het plein van school de Kleine Karekiet. Zacht slagwerk van de bomen met hun ritselende bladeren.

Hennie Pen-Dijkema





COLUMN

Gors-verhalen van een herdershond

Jeetje, wat is de Gors-Zuid toch een mooi, groen gedeelte! We zijn op weg naar de schooltuinen, want vandaag is het na de vakantie de tweede keer dat er weer op de schooltuintjes wordt gewerkt. We zijn benieuwd hoe alles gegroeid is. Daar aangekomen blijkt het... de laatste schooltuindag te zijn. Links, rechts, boven, onder: alles is groen, groen, groen! En tussen al dat groen klinken stemmetjes.

"Hoe kan ik dat allemaal meenemen?" "Nee, die kun je niet rauw eten. Ik schil altijd mijn bonen." "Die hele grote courgette neem ik niet mee, hoor, want als ze zo groot zijn, zijn ze niet lekker meer." Ik zou denken dat iedereen blij is dat ze kunnen stoppen, maar het tegendeel blijkt waar.

De zonnebloemen zijn natuurlijk de hoge blikvangers, maar de kleurige zinnia's vind ik zeker zo prachtig. Tot mijn grote verbazing neemt niemand die mee om thuis in de vaas te zetten.

"Wilt u wat boerenkool? Ik heb zo ontzettend veel." Als mijn baasje het blij in haar tas stopt, wordt ze overvallen door een aanbod van sperziebonen en courgettes, en op haar verzoek worden er wat zinnia's voor haar geplukt.

"De aardappelen vond ik niet zo lekker", vertelt een meisje "die waren een beetje zoet, maar de sperziebonen zijn heerlijk." "JONGENS en MEISJES komen jullie allemaal even hier?"

Sjon Leek, de gemeentemeneer van Natuur- en Milieu-educatie, wacht even tot iedereen er is. "Hier ben ik dus niet zo blij mee!" Hij wijst op een paar kapot getrapte zonnebloemen.

"Er wordt hier niets vernield, hè, want we kunnen alles opnieuw gebruiken. En anders versnipperen we het, oké?"

Schuldbewust druipen de daders af en alle anderen keren terug naar hun tuintjes.

Vonden ze het leuk om te tuinieren?

"Alles was leuk om te doen, maar het oogsten vind ik toch wel het leukste." "We hebben er veel van geleerd, en mijn moeder was ook iedere keer blij als ik met groente thuiskwam."

Een meisje komt met een vreemd soort kool aanzetten:

"Wilt u die misschien ook hebben?"

Wat is dat voor kool? Het lijkt het meeste op een enorme spruit. En ja hoor, daar verdwijnt de kool in mijn baasje d'r tas.

Een beetje provocerend vraagt mijn baasje of iemand in de



vakantie het schooltuintje heeft gemist. Nou... nee, niemand heeft het gemist, maar één meisje is wel een keertje terug geweest om 'onkruid weg te halen': "Ik was er helemaal alleen." Fantastisch.

Een ander meisje loopt steeds van het ene naar het andere tuintje. "Nee, ik heb geen tuintje, want ik ben pas hier op school gekomen", legt ze uit. "En nu help ik iedereen wat mee, maar dat is ook leuk om te doen."

Als dank wordt ze door haar klasgenootjes met bloemen en groenten niet vergeten, want als de hele klas klaarstaat om op de fiets naar school terug te rijden, wiebelen er ook bij haar grote zonnebloemen op haar bagagedrager.

"Ook dit jaar was het weer een succes", laat Sjon weten, maar meer kan hij niet zeggen, want dan fietst de volgende schoolgroep al weer het schooltuinencomplex op. Dus... werk aan de winkel; nou ja, aan de tuin.

Tot een volgende keer en een high-five  van Banjer. ●

Neem een JeugdSportPas!

Ben je op zoek naar een sport?

En wil je graag een paar keer deze sport uitproberen bij een sportaanbieder, zodat je er achter kunt komen of deze sport geschikt voor je is om mee door te gaan? Via de JeugdSportPas kun je uit bijna alle sporten in en om Purmerend kiezen zonder dat je gelijk lid moet worden of materialen moet aanschaffen. Je maakt kennis met de lesgever, je ontdekt de sfeer bij een club en leert andere kinderen kennen. De JeugdSportPas is voor alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8.

Aanmelden kan via www.sportpas.nl/purmerend.

Met vragen of voor meer informatie kun je mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl. ●



Bezoek de bieb de Bibliotheek Waterland

Jarenlang hebben wij u op deze plek geïnformeerd over activiteiten die de Bibliotheek Waterland aan de Waterlandlaan van plan was te organiseren in de periode na de verschijning van de wijkkrant. We namen die over uit de agenda van de bieb. Dat doen we al enige tijd niet meer, omdat die agenda tegenwoordig wekelijks in het Nieuwsblad wordt opgenomen.

Er valt echter nog veel meer over de activiteiten in de bieb te vermelden, en dat doen we hier daarom nog maar eens, onder het motto: bezoek de bieb.

Het oorspronkelijke doel van een bibliotheek was indertijd natuurlijk het uitleenen van boeken aan bewoners, die het na lezing terugbrachten, waarna ze weer aan anderen konden worden uitgeleend. Je moest dan wel lid zijn, maar het bedrag dat je daarvoor moest betalen, lag veel lager dan als je de boeken in de winkel zou kopen. En dit geldt natuurlijk nog altijd.

Maar de activiteiten van en in de bibliotheken zijn in de loop der jaren flink toegenomen, ook in die aan de Waterlandlaan.

Uw redacteur komt al jaren enkele keren per week in 'onze' bieb. Niet alleen om geleende boeken terug te brengen en andere te lenen, maar ook om het regionale dagblad



te lezen. Dat ligt, samen met bijna alle landelijke kranten, op de leestafel op de begane grond. Iedereen kan daar aanschuiven om de inhoud van de krant van zijn of haar keuze tot zich te nemen.

(Vlakbij de leestafel liggen overigens alle wijkkranten.)

Er is in de bieb nog veel meer te doen en te beleven. Die is inmiddels eigenlijk een soort groot formaat buurthuis geworden, en dan kun je de hele stad en omstreken wat dat betreft als buurt beschouwen.

Komt u er nooit? Dat zou u toch eens (en daarna vaker) moeten doen – en dan ook lid worden. Voor jongeren tot 25 jaar is het lidmaatschap zelfs gratis.

Archief hield open dag

Op zondag 2 oktober organiseerde het Waterlands Archief aan de Wielingenstraat een open dag.

Het thema van de dag was: Wat een ramp!. De hele middag was er van alles te beleven: een grote boekenmarkt, een tentoonstelling over het (ramp)jaar 1672, lezingen, workshops, rondleidingen door de depots en oude films. Alles rond het thema van de maand van de geschiedenis: Wat een ramp!.

Onze fotograaf was aanwezig.



Nieuws over het Waterlandkwartier



In de vorige wijkkrant besteedden we na lange tijd weer eens aandacht aan de ontwikkelingen rond het Waterlandkwartier. Dat is het gebied tussen de Where, het spoor, de Gorslaan en het Beatrixplein. We verwezen

voor actuele ontwikkelingen naar de website Purmerend.nl/waterlandkwartier. Dat hebt u wellicht nog niet gedaan, maar wij wel. Daarom citeren we hier een deel van de uitgebreide informatie.

'Het Waterlandkwartier wordt een gemengd woon-werkgebied. Aan de ene kant als aanvulling op het bestaande historische centrum en anderzijds als duidelijke tegenhanger van de eenzijdige functie van de omliggende woonwijken.

Er worden tenminste 1800 woningen toegevoegd aan het Waterlandkwartier en er wordt extra kantoorruimte toegevoegd voor zo'n 3500 arbeidsplaatsen.

Het wordt straks dus steeds drukker in de wijk. In de toekomst komen er nog meer mensen bij die het gebied als hun thuis gaan beschouwen. Dit vraagt ook om ruimte voor

voorzieningen die bijdragen aan het dagelijkse leven zoals plekken waar activiteiten worden georganiseerd, waar ruimte is voor ontmoeten, waar zorg verleend kan worden, waar kinderopvang plaatsvindt en waar je kunt chillen. Voorzieningen voor alle leeftijden en voor een brede doelgroep.



Gezelligheid is er straks vooral rondom het Stadhuisplein, het station en delen van de Stadsboulevard (de Waterlandlaan). Dit zijn levendige plekken waar mensen uit de hele stad langs- en samenkomen. Naast drukke en levendige plekken zijn er ook plekken waar rust kan worden gevonden in kleine parken, zoals het Cramwinckelplantsoen en binnentuinen.'

Er staat nog veel meer op de website, dus open die vooral eens. U kunt zich zelfs abonneren op een nieuwsbrief.

Open dag biljartcentrum

Op 29 oktober houdt het biljartcentrum Purmerend (BCP) van 12.00 tot 16.00 uur een open dag. Bij het centrum spelen twaalf verenigingen, die op verschillende dagen van de week een biljartje komen doen. Zo spelen op maandag Animo en Wheermolen, op dinsdag DCW en Hazefelder, op woensdag

BCO en Paradijs, op donderdag BAP, TES en Waterland en op vrijdag Vrij Waterland, VDC en De Musketers. Veel (nieuwe) inwoners weten niet dat er een biljartcentrum is in het Karekietpark, met acht kleine en twee grote biljarttafels. Daarom worden alle bewoners uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen op de open dag. Iedereen is welkom, ongeacht of je kunt biljarten of niet, om kennis te kunnen maken met deze sport en informatie te krijgen over de twaalf verenigingen in dit centrum.

Spelmogelijkheden

Biljarten wordt op verschillende manieren gespeeld, zoals driebanden of libre. De verenigingen spelen op verschillende tijden van de dag, dus zijn er in de ochtend, middag en avond biljartmogelijkheden. Kijk hiervoor op stichtingbiljartcentrumpurmerend.nl.

Wilt u eens komen kijken? Kom dan op 29 oktober naar het biljartcentrum, Karekietpark 22, of bel Ruud Geschiere, telefoon 06-52566381, voor meer informatie.

Ken je wijk

Op de foto in onze vorige wijkkrant zag u het water tussen de Vijverstraat en de Spaarbekkenkade. We ontvingen zeven goede oplossingen. Na loting gaat de VVV-cadeaubon van vijftien euro naar Roan Schram. Van harte gefeliciteerd! Hier de nieuwe opgave. Stuur uw oplossing binnen twee weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com.

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.



Waar is dit?

COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding.

E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Redactie: Bouwe Meijn.

Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.

Column: Cecile Righart.

Wethouder: Harry Rotgans.

Foto's: Ron ter Schegget.

De volgende wijkkrant verschijnt op 15 december.