

Gesprek met initiatiefnemers buurtkastje Cavaljéplein



Wijkwethouder Eveline Tijmstra en wijkmanager Conny Groot zijn in gesprek gegaan met buurtbewoners Jacqueline en Samantha over het buurtkastje aan het Cavaljéplein 91.

Op een regenachtige woensdagmorgen worden de wijkwethouder en de wijkmanager warm ontvangen door Jacqueline en Samantha. Samen met collega-buurtbewoners Malika en Tamara zijn zij de initiatiefnemers van het buurtkastje.

Buurtcomité

Jacqueline vertelt: "Het begon eigenlijk met het opzetten van een buurtcomité. Het leek ons een mooi plan om activiteiten te organiseren om elkaar beter te leren kennen, en het buurtkastje is het eerste project." Samantha vult aan: "Ik ging eigenlijk al lange tijd door Purmerend met een tas vol boodschappen om andere buurtkastjes te vullen, tot we gezamenlijk met dit idee kwamen: een eigen buurtkastje voor het Cavaljéplein. We merken dat er mensen zijn die het goed kunnen gebruiken, maar er zijn ook mensen die wat willen geven."

Sponsors

Samantha: "Daarnaast hebben we een aantal sponsors, zoals de drogisterij waar een van de burens werkt. Zij doneren onder andere producten als maandverband en luizenshampoo." Het buurtkastje is er voor iedereen die het nodig heeft. Je mag pakken wat je kunt gebruiken. En kun je iets missen? Zet het er dan voor iemand anders in. Het is prachtig om te zien dat er inwoners zijn, zoals dit groepje burens, die het voor elkaar hebben gekregen dit samen mogelijk te maken. Het zorgt immers voor verbinding in de buurt.

Wijkbudget

Voor een buurtinitiatief als dit is het mogelijk om een aanvraag te doen bij het wijkbudget. Dit kan ook voor het organiseren van een activiteit in de wijk of andere kleine initiatieven. Meer informatie over de mogelijkheden zijn te vinden op de website www.purmerend.nl. Of neem hierover contact op met wijkmanager Conny Groot via CA.groot@purmerend.nl.

Achternamen zijn niet bekend bij redactie. ●

Radicale feministe

*als onwettig kind ken je armoede
wordt naaister net als je moeder
neemt de naam van je vader aan
en eist je rechtmatig erdeel op
door een drama te schrijven
met resultaat en krijgt tijd
je verder te ontwikkelen
leert socialisten liberalen
en radicalen kennen
het vormt en inspireert je*

*als onafhankelijke vrouw
wil je taboes doorbreken
geen ontslag bij het huwelijk
vrouwen moeten stemmen
plichten voor ongehuwde vaders
dienstweigeraars moet je steunen
halve maatregelen werken niet
is je levensmotto
spot en hoon zijn vaak je deel*

*je bent al een Dolle Mina voordat de term bestaat
de tekst op jouw monument in Amsterdam
'Vrouwen houdt de fakkel brandend'
dient nog steeds als inspiratiebron
gelijkheid is immers nog niet bereikt*

Thea de Hilster.



Wilhelmina Drucker,

roepnaam Mina, werd geboren als Wilhelmina Elisabeth Lensing (1847-1925). Ze nam de naam van haar vader aan, die weinig bijdroeg aan haar levensonderhoud. Na haar strijd deelde ze uiteindelijk in de grote erfenis. ●



Verzet in de Tweede Wereldoorlog

In de Wheermolen kennen we straten die verwijzen naar landelijk bekende namen uit de Tweede Wereldoorlog. Menigeen zal vast wel weten wie Anne Frank is, naar wie de Anne Franklaan met de flats Het Dagboek, d'Grote Frank, Het Achterhuis en Otto Frank zijn vernoemd.

Ook kennen we in onze wijk de Hannie Schaftstraat. Zij gebruikte deze naam als schuilnaam tijdens de oorlog. Eigenlijk heette ze voluit Jannetje Johanna Schaft, roepnaam Jo of Jopie. Ze kreeg landelijke bekendheid en een plaats in de grote geschiedenisverhalen en -boeken vanwege haar verzet

tegen de bezetter.

In Purmerend kennen we diverse verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zij verdienen het om gekend en genoemd te worden: Klaas de Boer, Willem van den Brink, Johannes H. Conijn, Paulus Conijn, Elias Doets, Albertus J. Frederiks, Cornelis de Jonge, Petrus A. Kramer, Gerrit Kroon, Gerard Leegwater, Herman Meijer en Pieter Sloten.



Heldhaftig

Op de begraafplaats aan de Purmerweg is een speciaal plekje ingericht voor deze heldhaftige heren. Net als er een speciaal graf is voor Purmerender en korporaal bij de mariniers Jeroen Houweling, die zijn leven heeft gegeven in Afghanistan. Diverse straten zijn naar lokale verzetsstrijders vernoemd, en wel in de verzetsbuurt in de Overwhere. Denk hierbij aan onder anderen de gebroeders Conijn, P.A. Kramer, K. de Boer en Willem van den Brink.

Willem

Het verhaal van Willem van den Brink, de vader van mijn schoonmoeder Wil en de opa van mijn man Willem, deel ik hier graag. Door over onze verzetshelden te blijven vertellen, blijft hun herinnering levend. Willem werd geboren op 28 januari 1917 in Purmerend. De militaire dienst bracht hem naar Utrecht, waar hij Johanna van Aalst leerde kennen. Na de geboorte van hun eerste dochter Gré trouwde hij met Johanna op 24 april 1940. Hij verdiende de kost als chauffeur bij een vrachtwagen- en transportbedrijf.

Boerderij

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het verzet. Met enige regelmaat kwamen de leden in Purmerend bij elkaar in een boerderij aan de Kanaaldijk. Johanna was officieel geen lid, maar verleende wel allerlei ondersteunende hand- en spandiensten. Verraad leidde uiteindelijk tot de arrestatie van Willem en zijn kompanen, van wie de namen hierboven zijn genoemd. Met een vrachtwagen werden ze door de Duitsers afgevoerd naar het huis van bewaring in Amsterdam. Niet veel later, ruim een maand voor de geboorte van zijn tweede dochter Wil, werd Willem, net als zijn Purmerendse maten, op 8 maart 1945 gefusilleerd op de hoofdstedelijke Amsteldijk.

Verraders

De naaste familie probeerde nog de verrader(s) op te sporen, maar onder bedreiging met een kogelbrief werd hier van afgezien. De dood van deze verzetsstrijders was een represaille voor de mislukte aanslag op SS-Befehlshaber Hanss Albin Rauter. De heren werden na de fusillade in een massagraf in Overveen begraven. Na de oorlog werden ze gezamenlijk en eervol herbegraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Purmerend.

Opdat we nooit vergeten!

Marije Zeeman.



Bavio, badminton voor jong en oud

Zoek je een nieuwe uitdaging nu corona grotendeels achter ons ligt? Dan is badminton mogelijk iets voor jou. Bavio is de badmintonvereniging van Purmerend en biedt deze kans voor jong en oud. Al sinds 1969 is het een sportieve, competitieve en vooral gezellige vereniging.

Badmintonnen gebeurt op maandagavond in sporthal de Vaart en op woensdagavond in sporthal de Beuk. Je bent helemaal vrij om op beide avonden te komen spelen, maar het is ook prima als je het liever bij één speelavond houdt. Is het nooit verder gekomen dan de camping of ben je nog helemaal onervaren met het spelletje? Ook dat is geen probleem.

Speeltijden

De jeugd speelt van 18.00 tot 20.00 uur onder begeleiding van een professionele trainer. De senioren spelen vrij, in potjes van twintig minuten, van 20.00 tot 22.30 uur.

Beginnerstraining

Op de maandagavond is er geheel vrijblijvend van 19.30 tot 20.30 uur een beginnerstraining voor senioren. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Kom eens kijken

Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan vooral eens een keer kijken. Heb je zin gekregen, dan ligt er een racket voor je klaar. Wil je meer weten over badminton en onze vereniging? Kijk dan gerust op www.bavio.nl. En heb je vragen, mail dan naar info@bavio.nl.

Hopelijk tot binnenkort!



Kei Tof gevonden – en besmet geraakt

Begin zomer 2021 was ik met mijn dochter in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In de parkeergarage

vonden we een mooi beschilderde steen van Kei Tof. Waar dochter net nog stijf van de spanning stond, was ze nu blij en afgeleid. Door deze kennismaking met Kei Tof en het bijzondere effect op mijn dochter ben ik in de zomervakantie zelf begonnen met het beschilderen van stenen. Die laat ik geregeld zwerven in de Overwhere, het stadje en het Purmerbos, met de bedoeling om een ander een glimlach te bezorgen. Kortom, een klein en onverwacht cadeautje.

Mijn man daagde me uit om niet alleen snoep, maar ook steentjes uit te delen met Sint-Maarten. Het was superleuk om te zien dat de kinderen drukker waren met het uitzoeken van het tofste steentje dan van het lekkerste snoepje! Uiteindelijk hebben we die avond wel tweehonderd Kei Toffestenen uitgedeeld.

In opdracht

Inmiddels beschilder ik soms ook stenen in opdracht. Zo had ik bijvoorbeeld de eer om stenen voor hospice In Vrijheid te maken. Dat vond ik ontzettend mooi om te mogen doen, maar ook herdenkings- en kerststenen schilderen doet me veel plezier.

Glimlach

Het is bijzonder om te ervaren dat een steen die ik met zo veel plezier maak en laat zwerven bij anderen een glimlach of zelfs troost kan brengen. Op de facebookpagina 'Kei Tof' kunnen de stenen worden aangemeld door de vinder. Dat is dan weer ontzettend leuk voor mij, want daardoor kan ik de stenen volgen en meedelen in dat glimlachmoment. En, hierdoor weet ik ook dat enkele van de door mij gemaakte stenen zwerven over bijvoorbeeld de Veluwe en Texel, maar ook Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en zelfs Malta - Kei Tof! Op het moment van schrijven ben ik druk bezig met Valentijns- en paasstenen, om vervolgens vrolijke momenten in onze wijk te verspreiden.



Foto

Vind je een mooie steen van iemand anders? Maak er dan een foto van en plaats die in de facebookgroep van Kei Tof. En wie weet vind je degene die jouw steen heeft gemaakt; hoe leuk is dat? En daarna: verplaats je de door jou gevonden steen weer, of neem je hem mee naar huis om te bewaren? Dat is helemaal aan jou.

Sonja Stuifzand.

Wie goed doet ontmoet

WelzijnWonenPlus is een organisatie die kwetsbare, thuiswonende mensen hulp biedt, met de focus op 'mee kunnen doen' en 'ertoe doen'.

Om mensen met elkaar in contact te brengen willen de medewerkers van WelzijnWonenPlus graag kijken of mensen geheel vrijwillig elkaar willen helpen. Vaak zijn het de kleine dingen waar de ander en ook jijzelf blij van wordt, omdat je iets kunt betekenen.

Wandelingetje

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wandelingetje met iemand uit je buurt, die al weken niet buiten is geweest, of even een boodschap doen, een praatje maken of een kop koffie drinken. Denk niet: 'Oh, maar dan zit ik er aan vast', want alles is bespreekbaar. Ook al is het maar één keer per maand, iedere vorm van hulp is welkom. Wat is het immers fijn om elkaar de helpende hand te bieden.

Zoek en ontmoet

Kijk in de rubriek 'Zoek en Ontmoet' op de website van WelzijnWonenPlus, <https://welzijnwonenplus.nl/purperend-zoekt-en-ontmoet/>, en wellicht zit er iets voor u bij. Bel of mail ze, zodat de medewerkers kunnen uitleggen hoe u in contact komt met degene die de vraag aan ons heeft gesteld. WelzijnWonenPlus zorgt goed voor haar vrijwilligers en organiseert geregeld leuke bijeenkomsten, brengt je in contact met andere mensen, en je ontvangt jaarlijks een leuke attentie.

Zonnetje

De kinderen van mevrouw P. wonen ver weg en zijn druk met hun eigen gezin. Ze zou het dan ook erg leuk vinden om zo nu en dan een wandelingetje te maken als het zonnetje schijnt. Wie heeft daar zin in? Mevrouw loopt met een rollator en haar hobby's zijn muziek, handwerken en natuur.

Bereikbaarheid

WelzijnWonenPlus is iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 0299-426364 of via purmerend@welzijnwonenplus.nl. Vindt u het leuk om eens een bezoekje te brengen of te wandelen met iemand uit uw wijk? Kijk dan of er iemand is die u hier ontzettend blij mee kunt maken – en waar u zelf ook blij van wordt!

Oproep minibiebs goed geland

Naar aanleiding van onze oproep hebben we mooie berichten ontvangen over de minibiebs in onze wijk. Fijn dat jullie zo positief reageren! Hieronder de opsomming van de tot nu toe gemelde adressen en het aanbod.

Fuuthof 46

Hoofdzakelijk boeken voor volwassenen. Je hebt de keuze uit meenemen, plaatsen of ruilen.

Gruttostraat 91

Een minibieb die erg goed loopt, met boeken voor jong en oud en in alle genres.

Meeuwstraat 66

Hier staat een ruime kast met spannende boeken, Nederlandse romans, kinder- en jeugdboeken, en soms kookboeken of tijdschriften. Mensen kunnen deze meenemen, lenen of aanleveren. Voor het aanleveren geldt dat het boek nog een ronde mee kan en dat er interesse voor is. Wat lang blijft staan, wordt er uitgehaald en gaat naar de kringloop of het oud papier. Er is veel aanloop en aanspraak en de bieb heeft echt een buurtfunctie. Als docent Nederlands vindt de eigenaar het belangrijk dat mensen blijven lezen, zeker nu, waarin menig loos uurtje wordt besteed aan sociale media. Deze tijd is beter besteed met een (goed) boek, vindt de initiatiefnemer.

Van Goor Hinloopenstraat 18

“Tot en met mijn twaalfde las ik alles wat los en vast zat, maar ineens verdween dat met de verplichte boekenlijst op de middelbare school.” Vanaf mijn veertigste ben ik weer gaan lezen en kan ik me weer in een boek verliezen. Je kunt bij mijn minibieb boeken halen om te lezen, brengen en eventueel omruilen. Er staan boeken voor volwassen en kinderen in. Aangezien ik vind dat liefde een van de belangrijkste dingen in het leven is, heet de minibieb Love, aldus de eigenaar.

En mochten er nog meer minibiebs opduiken in de wijk: meldt het vooral ook even bij de wijkkrant!

Eerste bloei van het jaar

Elk jaar meldt de eerste bloei zich in januari aan, mits het niet vriest natuurlijk. De elzen hebben inmiddels hun staartjes laten vallen, wat goed te merken is op straat. De hazelaar heeft ze in de struiken nog wel hangen.

In de Molenkoog staan hazelaars die gelukkig nog niet gesnoeid zijn. Dit betekent dat ze kunnen uitgroeien. Deze kolossale struiken dragen ieder jaar volop hazelnoten. De bloei is nu al aan de gang: de mannelijke staartjes met hun stuifmeel, en de vrouwelijke rode bloemetjes van een paar millimeter, die uiteindelijk na bestuiving een hazelnoot kunnen worden. Altijd bijzonder, alleen moet je wel goed

kijken naar de dikke eindknoppen. De eerste rode bloei is gesignaleerd van de hazelaar in park De Noord.



Klimop

In het Kwadijkerpark stond een klimop die felgekleurd gemarmerd blad had. Ook hoorde ik volgens mij een groene specht met zijn typische lachgeluid. Het echte voorjaar is nog lang en André van Duin verwacht nog een Elfstedentocht in februari, dus afwachten maar. Maar er zijn al voldoende herkenbare voorjaarsactiviteiten te zien. Hier en daar brullen de molshopen de grond uit en let op, de grote hopen zijn vaak nesten voor jonge mollen.

Dwergcipres

Wandelend kwam ik op de Paltrokmolen bij de bungalows uit en zag ik een oude, nou ja, naar mijn schatting ongeveer veertig jaar oude Japanse dwergcipres met de dure naam *Chamaecyparis obtusa* Nana Gracilis, een prachtige conifeer voor de gewone tuin. Hij groeit niet snel en staat als solitair heel mooi.

Jan Kramer.

COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners. Artikelen en foto's mogen na contact met de redactie worden overgenomen met bronvermelding.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Redactie: Louise Lowies.

Eindredactie: Fred Berga, Journalistiek & Meer.

Aan dit nummer werkten mee: Bavio, gemeente Purmerend, Thea de Hilster, Jan Kramer, Sonja Stuijzand, WelzijnWonenPlus en Marije Zeeman.

E-mail redactie: wijkkrantredactieoverwhere@gmail.com.

Ontwerp en drukwerk: Business Post & Printing, Werkom.

Bezorging: Rodi Media.

Als u geen wijkkrant heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Rodi Media, telefoon 0226-331020, e-mail verspreiding@rodi.nl.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 5 mei 2022.

Kopij aanleveren kan tot 11 april 2022.