

## Zomerse zweetweken eindelijk voorbij



Tijdelijk kunstwerk.

afvalcontainers en werden zandzakken, tegels en houten balken afgeleverd. Als je er door je ooghaars naar keek, leek het wel of onze wijk vol stond met sculpturen.

### Tijdelijk

De gemeente liet in deze periode ook een renovatie uitvoeren, namelijk aan het trapveldje achter basisschool De Koempoelan. Het leverde dit plaatje van De Groene Zoden op, een tijdelijk stilleven aan het fietspad.



Syl vangt veel vissen.

Net als vorig jaar hebben we een paar zomerse zweetweken achter de rug waar je u tegen zegt. Dagenlang was het boven de dertig graden. Het hield maar niet op, maar het is nu gelukkig voorbij.

Veel bewoners in onze wijk hadden juist deze periode uitgekozen om verbeteringen te (laten) doen aan hun huis en/of tuin. Op heel wat straathoeken stonden

### Vissen

Rustgevend was het ook aan het begin van de dag bij het Noordhollandsch Kanaal. Onze fotograaf trof deze jongeman aan, die samen met zijn vader in alle vroegte voorns, brasems en een enkele snoek uit het water viste. Zoals het een goed visser betaamt zette hij de buit weer netjes terug in het kanaal.

### Kerstboom

En zo zijn we in dit bijzondere jaar alweer bijna in de herfst aanbeland. Hopelijk blijven er ondanks het nog altijd rondwarende coronavirus voldoende ruimte en mogelijkheden om lekker te

leven. Nog even en dan zitten we weer bij de kerstboom. Dan zullen velen van ons zeggen: "Laten we dit rotjaar maar gauw vergeten. We missen het oude normaal, dus laat het in 2021 alsjeblieft terugkeren!"

## Gezocht: coördinerend redacteur

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die het maken van onze wijkkrant wil coördineren. Het is een mooie kans om ervaring op te doen met alle facetten van onze wijkkrant! Misschien is dit iets voor jou?



Gezocht: jong redactietalent

Het redactieteam in vergadering bijeen.

Onze redactie bestaat op dit moment uit vier enthousiaste vrijwilligers die zich zestigplusser mogen noemen. Als ons iets opvalt in de wijk of wanneer we een tip krijgen, gaan we op onderzoek uit en schrijven daar een stukje over. We willen graag iemand aan ons team toevoegen die goed kan plannen en organiseren.

### Kans

Stiekem hopen we op 'jong' talent: een enthousiaste vrouw of man die deze rol met humor en flair op zich kan nemen. Behalve dat je zelf artikelen schrijft, onderhoud je contacten met je collega-redactieleden, de eindredacteur, de vormgever, de drukker, de verspreider en de gemeente. Onze krant verschijnt zeven keer per jaar.

Ben je jong (van geest) en zie je jezelf wel zitten in zo'n rol? Mail ons dan voor meer informatie. We komen graag met je in contact! Mail naar: [wijkkrantweidevenne@gmail.com](mailto:wijkkrantweidevenne@gmail.com)

## Grand Café Heel Europa draait weer

Aan de Genuahaven ligt wooncomplex Heel Europa, een gebouw waar je niet omheen kunt en dat boven alles uitsteekt. Op maaiveldniveau is een horecagelegenheid gevestigd die bekend staat onder de naam Grand Café Heel Europa. Ons redactielid Ad sprak met bedrijfsleider Jordy den Boer.



Ingang van Grand Café Heel Europa.



### Prinsenstichting

De Wooncompagnie had eerst gedacht aan een buurthuis. “Maar dat bleek een verkeerde verwachting”, zegt Jordy. “In een buurthuis betaal je veel minder voor een kop koffie dan in een grand café. En dan is het runnen van zo’n gelegenheid financieel schier onmogelijk.”

Het perceel is gehuurd door de Prinsenstichting, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn de cliënten van de stichting. Het café wordt gerund

door twintig cliënten van de stichting, samen met cliënten van Odion en hun zorgverleners. “Samen zorgen ze er voor dat alles op rolletjes loopt”, vertelt Jordy trots. Daarnaast worden zo’n 350 maaltijden per week bereid voor de diverse groepen binnen de stichting. “We willen dit aantal uitbreiden tot zo’n 400 à 450 maaltijden. Dit betekent een ontlasting voor de woongroep, maar is een dagbesteding voor de cliënten van de stichting.”

### Corona

Ook het grand café viel ten prooi aan het coronavirus en moest op 15 maart de deuren sluiten. “Dat heeft er best wel ingehakt bij de cliënten. Toen we op 1 juni weer van start gingen, moesten sommigen weer helemaal opnieuw beginnen met het oppakken van hun dagbesteding. Ze houden nu eenmaal van structuur, en die was er enkele maanden niet.”

Ook financieel was het een harde dobber. De kosten gaan immers gewoon door. “Tijdens de lockdown moesten diverse partijen en andere evenementen worden afgezegd. Hoe dan ook, we hopen in de toekomst op dezelfde voet te kunnen doorgaan”, besluit Jordy.

We wensen hem en zijn medewerkers veel succes. Het is aangenaam toeven daar, dus ga gerust eens langs voor een hapje en een drankje!

## Mini Bieb, gratis lezen en/of ruilen

Sinds eind april is Weidevenne een zogenoemde Mini Bieb rijker. U vindt deze in de Alexandriëstraat ter hoogte van nummer 25. Renata van Parreren stelt daarin boeken beschikbaar. Mensen kunnen die gratis lezen en/of omruilen. Hoe kwam ze op het idee voor deze minibibliotheek?

Renata vertelt: “Op Marktplaats werd een doos met boeken gratis aangeboden, waarin een drietal exemplaren die ik graag wilde hebben. Die doos haalde ik dus op, maar ter plaatse aangekomen bleek de aanbieder meer dozen met boeken te hebben die ook weg moesten. Ik heb toen alle dozen maar meegenomen. Thuisgekomen bedacht ik dat ik daar wel iets mee kon doen.”

Op de vraag ‘Lees je zelf ook veel?’ kwam niet het antwoord dat je zou verwachten. “Nee, ik lees niet zo vaak. Ik heb daar de rust niet voor.”

### Burenproject

Een kast maken voor de uitleen van de boeken is dan weer wel een kolfje naar haar hand. Renata: “Via Marktplaats vond ik voor weinig geld een keukenkastje en daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dat werd de basis. Ik had zelf ook hout en daarmee heb ik de basis omkleed. Ik vond ook dat het weerbestendig moest worden, dus heb ik een deurtje met raampjes geplaatst. Het glas heb ik veiligheidshalve bekleed met doorzichtig plakfolie. Mijn burens



De Mini-Bieb in de Alexandriëstraat.

waren enthousiast over mijn project en hebben ook geholpen. Voor het plaatsen van de Mini Bieb in de border voor mijn huis had ik zand nodig. Dat werd geleverd door een buurvrouw. Een buurman wilde de tekst graag maken en ik had zelf glasmozaïek, daarvan werd de tekst gemaakt. Zo is het kastje dat uiteindelijk de Mini Bieb werd met hulp van de burens tot stand gekomen; een echt burenproject dus.”

### Variëren

Wat kunnen we tegenkomen in deze Mini Bieb? “Van alles wat: romans, krimi’s, kookboeken. Ik heb ook boeken voor kinderen. De titels variëren van tijd tot tijd, zodat het aantrekkelijk blijft om te komen kijken.”

De redactie is enthousiast over de aanpak, want er is overal aan gedacht.

## Van Superr naar Geweldig



Jeroen en Rosa aan het mozaïeken.

Ondanks veel protesten sloot op 11 april supermarkt Superr aan de Genuahaven 51 definitief zijn deuren. Sinds 2 juni verzorgt Leviaan op deze locatie activiteiten voor mensen met een indicatie voor dagbesteding.

Rosa Sloep, voormalig bedrijfsleidster van de Superr, en Charlotte Schaap, projectleider

Leviaan Weidevenne, hebben hun uiterste best gedaan om een mooie, veilige plek voor de cliënten te creëren. Laten we die met een kwinkslag maar Geweldig dopen. De meeste medewerkers van de Superr gaan weer aan de slag in het activiteitencentrum. Wel moeten ze wennen aan de nieuwe dynamiek. In verband met de coronamaatregelen komen er immers slechts zes tot acht mensen per dagdeel.

### Activiteiten

Rosa en Charlotte vertellen dat naar gelang de interesses van de deelnemers wordt gekeken welke activiteiten worden georganiseerd. Je moet dan denken aan creatieve bezigheden, media, grafisch ontwerp, muziek en fotografie. Ook het maken van legpuzzels en het sorteren van lego komt aan bod en van de 3D-printer wordt veel gebruik gemaakt. Op een tafel voor het raam staan de zelfgemaakte spullen. Loop gerust binnen als u iets mooi vindt en het wilt kopen.

### Deelnemers

Jeroen en Martijn zitten in de koffiepauze op hun praatstoel. Jeroen is druk bezig met mozaïeken. Hij vertelt: "Ik heb het erg moeilijk gehad toen de Superr sloot, maar ben ontzettend blij dat ik hier weer aan de slag kan gaan. Ik heb weer een doel, maar ik vind het wel moeilijk om mezelf te motiveren. Nu moet ik creatief zijn. Ik vind het erg prettig dat Rosa er weer bij is." Hij mist de interactie met de buurtbewoners en hoopt dat ze snel eens komen kijken. Martijn schrijft romans en heeft hiervoor zelfs een schrijverscursus gevolgd. Hij heeft via een uitgeverij een auteursblog, waarop hij al duizend keer is bekeken. Op mijn vraag hoe ik deze locatie het best kan omschrijven, komt men met deze tekst: "Go with the flow, grow and show." Het had zomaar boven dit artikel kunnen staan.

### Buurtfunctie

Op termijn (waarschijnlijk oktober) wordt het pand ook een afhaalpunt van PostNL. Er zijn plannen voor een cadeaushop, een repaircafé, een boodschappenservice en misschien wel een maaltijdbezorging. Het zou een meerwaarde zijn als het centrum een buurtfunctie kan krijgen. Buurtbewoners komen dan een kopje koffiedrinken en doen mee met activiteiten. Niet alleen de bewoners van Heel Europa, maar de inwoners van heel Weidevenne.

Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig geworden, dan kunt u altijd eens langskomen. Bellen kan ook: 088-2001047.



Martijn in gesprek met Charlotte Schaap.

## Gaat de leefbaarheid in onze wijk achteruit?

De redactie ontving een hartenkreet van een inwoner van Weidevenne. Ze ziet met lede ogen aan hoe de leefbaarheid in onze wijk de laatste jaren achteruit lijkt te gaan. Auto's rijden vaak onnodig hard door de straten en er klinkt geregeld harde muziek uit de boxen. In meerdere opzichten ziet ze de overlast toenemen. "Ik woon aan een sloot waar steeds vaker bootjes met veel herrie door het water scheuren. Deze zomer liep het echt de spuigaten uit. Tot 's avonds laat kon je het opgewonden gejoel van jongeren horen."

De klaagster, die uit veiligheidsoverwegingen anoniem wil blijven, zegt zich ervan bewust te zijn dat het een maatschappelijke trend is dat mensen zich minder interesseren voor het welzijn van anderen. "Maar als we niks doen, lossen we het ook niet op. Natuurlijk meld ik mijn klachten wel eens bij de gemeente en de handhavers gaan er vaak achteraan, maar het zou niet nodig moeten zijn." Ze doet daarom een moreel appel aan iedereen in de wijk: "Ik zou graag willen dat we met ons allen wat meer rekening houden met elkaar."

Herkent u zich in haar verhaal of heeft u een andere mening? Laat het ons weten op [wijkkrantweidevenne@gmail.com](mailto:wijkkrantweidevenne@gmail.com).

## Koken voor mannen (55+)

Op maandag 5 oktober a.s. komen 'de kokende mannen' van Weidevenne weer bijeen. Elke eerste maandag van de maand bereiden zij met elkaar op eenvoudige wijze smakelijke maaltijden.

Bent u 55-plusser en lijkt het u leuk om samen met andere mannen te koken en te eten? Meldt u zich dan nu aan bij deze kookgroep.

**Wanneer:** elke eerste maandag van de maand  
**Tijd:** aanvang 13.00 uur

**Waar:** In de keuken van Clup in Heel Europa, Genuahaven 52.

**Kosten:** In overleg, afhankelijk van wat er wordt gemaakt.

Meer info en opgeven:

André v.d. Woude 0299429674/ 0639621805 of Louis Baerts 0299426064/ 0653957250.



Zo ging het samen koken eraan toe vóór corona.



## Koos naar de grenzen van Weidevenne

### Aflevering 8: Het bankje voor Rodger



Het bankje voor Rodger.

Op een van die bloedhete dagen in augustus stap ik in alle vroegte op mijn fiets. Het is nu nog te doen, maar weldra zal het veel te heet zijn om te bewegen. Aan de westkant fiets ik onze wijk uit, over de Stokkenbrug linksaf de Zuiderringdijk op. Na honderd meter, op de splitsing met het fietspad naar Wijdewormer, zie ik een bankje staan. Het gras is vers gemaaid, de zon komt op aan de andere kant van Weidevenne. Ik besluit hier mijn eerste pitstop te maken. Terwijl ik een slok uit mijn bidon neem, valt me op dat er een tekst is gegraveerd in de bank: 'Rodger F. Engels, 1968 - 1992'. Deze rustplek is ter nagedachtenis aan een jongeman die op 24-jarige leeftijd overleed, in de tijd dat er nog geen Weidevenne was. Nieuwsgierig naar het verhaal achter dit bankje googel ik de naam en kom terecht bij een artikel in het 'Wijdewormerjournaal' van twee jaar geleden. Als ik weer thuis ben van mijn ronde, zet ik de blower aan en bel met Fred en Greet Engels, de ouders van Rodger. Zij wonen vlakbij, in de buurt van tennispark Neckslag. Fred is graag bereid het verhaal aan me te vertellen.

“Onze zoon had een ongeneeslijke ziekte en daardoor ook weinig uithoudingsvermogen. Samen met mij op een tandem een stukje fietsen met een zuurstoffles achterop ging nog wel. We fietsten dan altijd naar dát punt waar je zo'n

prachtig uitzicht hebt. Na zijn overlijden kregen we het idee om een bankje ter nagedachtenis te plaatsen. Dat hadden we in Engeland gezien, en dat vonden we ook een mooi idee. We kregen toestemming van de dijkgraaf en in 1993 hebben we op eigen kosten een kunststof bankje geplaatst. Helaas hebben onverlaten daar drie jaar geleden een vuurtje onder gestookt en moest het naar de sloop. Tot onze verrassing heeft toen de contactcommissie van de gemeente Wijdewormer budget beschikbaar gesteld voor een nieuw bankje. Het is echt een prachtige bank geworden. We zorgen er voor dat de omgeving er beetje knap uitziet. We fietsen er geregeld langs en vaak zitten er mensen op. Dat vinden we fijn, want het is de bedoeling dat iedereen van het uitzicht kan genieten. Het is wel jammer dat sommige mensen er plastic troep en etensresten achterlaten. Het is toch een kleine moeite om dat ook weer mee te nemen?”

's Avonds, als de zon bijna onder is en de temperatuur weer iets gezakt, stap ik opnieuw op mijn fiets. Nu rijd ik vanaf de andere kant over de dijk richting Stokkenbrug. Als ik bij het bankje arriveer, zitten daar een jongen en een meisje in, wat ik maar zal noemen, een goed gesprek. Ik zie nergens rotzooi liggen, dus ik glimlach tevreden en rijd een nieuwe klamme nacht tegemoet, maar ik ben wel een mooi verhaal rijker.



Uitzicht op Weidevenne.

## Ken je wijk



Waar is dit?

Waar is deze foto genomen? Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Mail uw oplossing uiterlijk 25 september naar [info@weidevenner.nl](mailto:info@weidevenner.nl). Opsturen kan ook: Redactie Wijkkrant Weidevenne, p/a Masastraat 25, 1448 MG Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Veel succes!

De oplossing van de vorige keer is de achterzijde van het Borghesepark. De winnaar na loting is Marit van Herp. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op! ●

## COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.  
 Redactie: Ad Broeders, Ria Groot, Peter Mackaay en Adrie Wien.  
 Met medewerking van: Koos van Lunteren.  
**E-mail:** [wijkkrantweidevenne@gmail.com](mailto:wijkkrantweidevenne@gmail.com)  
**Opmaak:** Werkom Business Post & Printing.  
**Bezorging:** Rodi Media.  
 Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 29 oktober 2020.