

Koos naar de grenzen van Weidevenne

Aflevering 6: Anita en Frits zijn echte 'zwandelaars'

Anita Wildenbeest en Frits Tesselaar maken een paar keer per week een flinke wandeling langs de rand van Purmerend en ruimen daarbij het zwerfvuil op dat ze onderweg tegenkomen. Kortom, ze zijn heuse 'zwandelaars'.



Anita had me gemaaild. 'Beste Koos, met mijn vriend loop ik regelmatig een rondje met de hond. Vorige week ging ook mijn dochter mee. We hadden alle drie een afvalzak meegenomen en hebben onderweg op de dijk en langs het fietspad langs de Oude Provinciale Weg zwerfafval opgeruimd. Toen we op de hoogte van Neckslag liepen, waren onze zakken al vol en

hebben we ze in de vuilcontainer van de Karwei weggegooid. Misschien kan de wijkkrant eens aandacht besteden aan zwerfvuil?'

Ik vind dit een uitstekend idee en heb daarom bij de Stokkenbrug met Anita en Frits afgesproken. Met inachtneming van de afstandsgrens van anderhalve meter loop ik een stukje met hen mee. Deze opgewekte wijkgenoten verenigen duidelijk het nuttige met het aangename. Anita: "We strekken de benen, halen een frisse neus, laten onze witte herder Nova uit en dragen ons steentje bij aan het schoon houden van de omgeving."



'Zwandelaar'

Ik merk al gauw dat Anita en Frits een geoefend oog hebben. Geregeld bukken ze links en rechts om blikjes, peuken, plastic zakjes en vuurwerkresten op te rapen. Soms zien ze onderaan een heuveltje iets liggen. "Jij of ik?", klinkt het dan. Anita: "Ik ben al jaren een 'zwandelaar'. Die term heb ik

zelf bedacht voor iemand die bij het wandelen een afvalzakje mee heeft om zwerfvuil op te rapen. Het geeft altijd een voldaan gevoel om Purmerend weer een beetje schoner te maken, hoewel het ergens ook dubbel is, want je ruimt wél de rotzooi van een ander op."

Vrijwilligers

Onderweg passeren we een dame die ook met een plastic zakje loopt. "Top!", lacht Frits. Ik wens ze veel succes en beloof een stukje te schrijven over hun strijd tegen zwerfafval. Anita mailt me later nog: 'Ik stuur je graag nog een paar links over zwerfvuil. Vooral het filmpje op de website van Peter Smith vind ik heel leuk.'

Met de groeten van Koos!

Reageren? Mail dan naar koos.van.lunteren@gmail.com

Websites: petersmith.nl/peter_smith/ en klean.nl

Van de redactie

Het leven van alledag is in korte tijd drastisch veranderd. Onze maatschappij wordt immers gegijzeld door het coronavirus. We maken ons zorgen en ondervinden dagelijks de gevolgen van vérgaande maatregelen. Stapje voor stapje lijken we te moeten wennen aan een 'nieuw normaal'.

Als je buiten bent, voelt het soms surrealistisch aan. Het is vaak erg rustig op straat, er rijden bijna lege bussen en treinen door onze wijk. In de supermarkt doen we tegenwoordig een anderhalvemeter-slalom met ons winkelwagentje, waarbij we moeten oppassen voor 'strafpunten'. Aan de andere kant zorgt de natuur voor een ouderwets mooie lente, waarbij lammetjes vrolijk dartelen in de wei.

Als redactie kunnen we vanwege een vroege deadline helaas niet heel actueel zijn. Toch zijn we altijd in de weer om een lezenswaardige krant voor u te maken, met verhalen voor, door en over wijkbewoners. We wensen u in deze tijd dan ook veel sterkte, kracht en gezondheid toe.



Een bingomiddag in Heel Europa



Op 1 maart bezocht ons redactielid Ad de maandelijkse bingomiddag in Heel Europa. Hieronder leest u zijn impressie. Vanwege het coronavirus was dit voorlopig de laatste bingo, maar hopelijk kunnen de balletjes over niet al te lange tijd weer rollen.

De middag vindt altijd plaats in de grote zaal van Clup Welzijn. Miep Meijer is de grote animator van de bingo. Ze doet dit nu ruim drie jaar. Met haar broer Ron en vriendin

Ineke verzorgt ze deze maandelijks bijeenkomst. Hoewel de bingo om twee uur begint, zijn ze gedrieën rond half twaalf al aanwezig. Tafels en stoelen moeten immers worden klaargezet, evenals de bingomolen en natuurlijk de prijzentafel.

Ook wordt gezorgd voor koffie en thee. Die is inbegrepen bij de prijs voor de bingo, die voor vijf rondes € 5,- bedraagt. Daarnaast vindt nog een trekking van een loterij plaats. Voor € 1,- ontvangt elke deelnemer vier loten.



Volle bak

Om kwart over één druppelen de eerste deelnemers binnen. “Het zijn meestal dezelfde mensen en ze hebben allemaal hun vaste plaats”, zegt Miep. Je kunt aan haar trouwens best wel horen dat ze een Amsterdamse achtergrond heeft; ze woonde ooit in de Jordaan. Meestal zijn er zo’n 25 deelnemers, maar er zijn er ook wel eens veertig geweest, vertelt Miep. Later blijkt dat er deze middag 37 mensen aanwezig zijn, onder wie twee heren. “Volle bak”, aldus Miep, “maar iedereen is welkom.”

De jongste deelnemster van vandaag is een meisje van tien, dat samen met haar moeder deelneemt. Omdat er nog tijd genoeg is voor de start van de bingo, doodt een deelnemster de tijd door aan een haakwerkje te werken.

Uitleg

Stipt om twee uur neemt Miep plaats achter het controlebord dat op de bingotafel ligt en neemt Ron, als spelleider, de microfoon ter hand. Hij begint met een kleine uitleg voor de nieuwkomers. Hij vertelt dat de bingo voor iedereen goed te volgen zal zijn, want het tempo ligt niet hoog. Voor de duidelijkheid worden alle nummers twee maal genoemd, zodat niemand iets hoeft te missen. Dan draait Ron de molen rond, roept de gevallen nummers om en geeft de balletjes door aan Miep, die ze op het controlebord legt. Met elke kaart worden drie rondes gespeeld. In de zaal is het muisstil en kun je een speld horen vallen.

Bingo!

“Bingo!”, klinkt het na 27 balletjes. Als Miep de bingokaart heeft gecontroleerd en goed bevonden, mag de winnares een prijs nemen van de prijzentafel. Nog twee rondes te gaan voor deze kaart. Onmiddellijk wordt begonnen met de tweede ronde, die ook weer uit drie trekkingen bestaat. Dan is er een kleine pauze en kan iedereen koffie of thee nemen. Na vijf rondes en de trekking van de loterij is het bijna vier uur en zit het er op voor deze middag. De deelnemers hebben duidelijk genoten en zien dan ook uit naar de volgende bingomiddag.

Thuiswerken valt niet altijd mee...

Door het coronavirus ben ik net als velen met mij gekluisterd aan huis. Mijn kinderen en kleinkinderen zie ik alleen via video-bellen. Per post ontvang ik kaarten en foto's van hen: ‘Oma, we missen je!’ Lekker ouderwets, maar oh zo leuk!

Mijn dochter is thuis met haar twee jonge meisjes van één en drie jaar. Ze is docent Nederlands en werkt vanuit huis. Het geval wil dat ze soms én les moet geven én voor haar kinderen moet zorgen, omdat haar man dan nog niet beschikbaar is. Tijdens een van de lessen huult haar jongste ontroostbaar. Wat te doen? En als het hierdoor al niet zo lekker loopt, haalt de oudste dochter een geintje uit en komt met haar onderarm klem te zitten onder een kast. Oh horror, want als je drie jaar bent, vind je dat niet fijn. Hoe tegelijkertijd haar bevrijden, de andere dochter troosten en de leerlingen lesgeven? En wat als die arm dan niet gemakkelijk te bevrijden blijkt? Gelukkig hoort ze haar man thuiskomen, maar nog wel telefonisch in gesprek. Een keiharde brul naar hem - “Nu helpen!” - moet soelaas bieden. De leerlingen zijn getuige van die schreeuw, want juf was vergeten de microfoon uit te schakelen. Juf was dus niet blij, maar de kinderen hebben vast wel pret gehad.

Ria Groot.

Wie schrijft die blijft

Wat kun je doen om in deze periode van noodgedwongen thuis zitten van de nood een deugd te maken? We vroegen ons redactielid Peter Mackaay hoe hij dit aanpakt: met schrijven.



Peter Mackaay met zijn nieuwe boek.

Peter schrijft graag en kreeg daarvoor plotseling meer tijd. "Ik was bezig met een boek over mijn familiegeschiedenis. Ik zat op tachtig procent toen de coronacrisis uitbrak. Het mes sneed toen aan meerdere kanten. Ik had nog steeds elke dag een reden om bijtijds op te staan en ik kon lekker in mijn onderwerp duiken. Zo ontliet ik ook voor een deel de golf aan somber stemmende berichten op radio en tv."

Eeuwen

Peter vertelt enthousiast over zijn nieuwe boek dat 'Mackaays door de eeuwen heen' heet. "De zoektocht naar de geschiedenis van mijn voorouders kun je vergelijken met een busrit. Die heb ik in chronologische volgorde beschreven. Daarnaast fantaseerde ik over scènes uit de levens van verschillende Mackaays door de eeuwen heen. Op die momenten liet ik een denkbeeldige lift stoppen op een bepaald jaar in die eeuwigheid. Ik vond het heerlijk om af en toe weg te dromen naar andere tijden." Zijn boek is nu klaar. De ondertitel is: 'Van vlak voor de oerknal tot ver na de coronacrisis'. "Door zo'n ruime scoop te nemen hoop ik ook de impact van de ellende van dit moment te bezweren."

Koos

Eerder schreef Peter een roman. Daarvoor gebruikte hij het levensverhaal van zijn vriend Koos van Lunteren als basis. Peter lacht als hij er aan terugdenkt. "Koos was vroeger een moppeaar, maar hij is echt ten goede veranderd. De mensen die zijn rubriek in de wijkkrant wel eens lezen, weten dat hij het geregeld over een jonge vrouw heeft die Marion heet. Hoe dat precies in elkaar steekt, kun je lezen in 'De Grote Daad'. Koos vond het overigens prima dat ik het hoofdpersonage zijn naam gaf."

Houvast

Peter raadt iedereen aan om juist in deze bizarre periode aantekeningen te maken van wat die meemaakt, denkt en voelt. "Dat geeft een beetje houvast voor je daginvulling en voor later is het boeiend naslagmateriaal. Wie er behoefte aan heeft, mag zijn gedachten graag naar onze redactie sturen. We zullen het lezen en er in ieder geval op reageren."

Gratis

Maar misschien lees je liever, dat kan natuurlijk ook. Heb je tijd en zin in een boek dat door Peter ironisch wordt omschreven als 'een filosofische actieroman'? Peter stelt zijn werk over het leven van Koos gratis beschikbaar. Stuur een mailtje naar de redactie en we sturen je de pdf van de 'De Grote Daad' toe. Stuur daarvoor een e-mail naar info@weidevenner.nl.

Kom in contact!

Heeft u behoefte aan een praatje of praktische hulp? Of wilt u iemand anders helpen? Kom dan in contact en bel of mail naar Clup Welzijn.

Beste inwoner van Purmerend, hoe gaat het met u? We kunnen ons voorstellen dat het juist in deze periode fijn kan zijn om een praatje te maken met een ander, en/of dat u uw vragen aan iemand kunt stellen. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zijn hart kan luchten en wordt geholpen in deze tijd waarin alles anders is.

Hulp

Er zijn veel mensen die juist nu hun hulp aanbieden, voor een luisterend oor of praktische hulp. Wij kunnen u helpen met zo iemand in uw buurt in contact te komen. Samen kunnen we er voor zorgen dat niemand zich alleen hoeft te voelen en de hulp kan krijgen die nodig is.

Dus heeft u behoefte aan een telefoontje of heeft u een hulpvraag? Dit kan over van alles gaan! Of wilt u helpen? Kom dan in contact en bel ons op nummer 0299 480 630, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, of stuur een email naar: info@clup.nl.

Op de website www.clup.nl kunt u zien wat we nog meer voor u kunnen betekenen. Onze dienstverlening gaat, weliswaar vooral via telefoon en mail, ondanks alles gewoon door.

Coronaborden

Sinds enkele maanden zie je in ons winkelcentrum dit soort informatieborden.

Laten we hopen dat ze over een tijdje niet meer nodig zijn!



Ken je wijk



Waar is dit?

Waar is deze foto genomen? Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Mail uw oplossing uiterlijk 24 mei naar info@weidevenner.nl. Opsturen kan ook: Redactie Wijkkrant Weidevenne, p/a Masastraat 25, 1448 MG Purmerend. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Veel succes!

De oplossing van de vorige keer is het kunstwerk op de hoek van de Melkweg/ Grand Canyonstraat, nabij nummer 126. De winnaar na loting is T. Agatic. Gefeliciteerd, de bon komt uw kant op!

En de winnaar is...

In de vorige wijkkrant stonden twee schetsjes van Willem Blom. We vroegen u welk Koos-poppetje u het liefst wilt terugzien bij mijn rubriek.

U raadt het nooit: er kwamen precies evenveel stemmen binnen voor Koos A als voor Koos B! Ik vroeg Marion om raad en zij zag dat Willem nog een derde tekeningetje had gemaakt. Daarop draag ik een kek hoedje. "Die is leuk!", zei ze. "Je linkeroog staat wat scheef, maar daarmee speur je natuurlijk de wijk af op zoek naar nieuwe verhalen. Ik zou voor Koos C gaan." Ik ga er nog eens over nadenken; u merkt het de volgende keer wel!



Groeten van Koos.

Beheer ecologische verbindingzone Weideveld verklaard



Bas Rijs Foto: Cees de Jonge

Geregeld wordt de boswachter die met vrijwilligers werkzaam is in het Weideveld aangesproken door buurtbewoners en fietsers. "Waarom kappen jullie die bomen en snoeien jullie die struiken?" Zelfs vanuit de huizen krijgen we

aanwijzingen wat we moeten doen. Redactielid Adrie vroeg boswachter Bas Rijs of hij dit kon uitleggen aan de bewoners van de Weidevenne.

"Het natuurgebied Weideveld is een ecologische verbinding tussen een aantal grote laagveengebieden. Het gaat hier om het IJperveld, Wormer, Jisperveld en Oostzanerveld. De verbinding is vooral belangrijk voor fauna die afhankelijk is van water, riet en ruigtes. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de Noordse woelmuis. Deze soort is bijzonder voor Nederland en maakt gebruik van deze zone om van gebied naar gebied te kunnen lopen."

Beheerplan

Om de ecologische verbinding in het Weideveld vorm te geven, is een beheerplan gemaakt. Hierin is vastgelegd welk beheer wordt gevoerd om een zo goed mogelijk leefgebied voor van water, riet en ruigtes afhankelijke fauna te ontwikkelen.

"Ten zuiden van de Stokkenbrug - de fietsbrug - is het beheer gericht op het behoud van rietlanden en open water, met af en toe kleine bosjes of vrijstaande bomen. Om te voorkomen dat bomen het leefgebied gaan overheersen en het gebied niet meer geschikt is voor bijvoorbeeld de Noordse woelmuis of rietvogels, haalt Landschap Noord-Holland om de paar jaar een aantal bomen weg."

Gevarieerd

"Ten noorden van de Stokkenbrug zijn bossen en rietlanden aanwezig. Het beheer van het bos is gericht op het ontwikkelen van een gevarieerd, mooi bos. Hiervoor halen we

dus af en toe bomen weg. Zo kan er weer licht op de andere exemplaren komen, waardoor jonge bomen de kans krijgen om te kiemen en te groeien."

"Tussen de bossen is het beheer gericht op het behoud van rietlanden voor soorten als de Noordse woelmuis en rietvogels. In deze rietlanden groeien vaak schietwilgen. Door deze bomen op een meter hoogte af te zagen, zorgen we er voor dat de bomen het rietland niet gaan overheersen.

Na het afzagen lopen de bomen opnieuw uit."

"Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze enthousiaste vrijwilligersgroep. Deze is samen met mij als boswachter eens in de drie weken in het Weideveld te vinden. De meesten van deze vrijwilligers wonen in de Weidevenne en voelen zich erg betrokken bij dit gebied."

Bas Rijs, boswachter.



COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt voor en door bewoners.

Redactie: Ad Broeders, Ria Groot, Peter Mackaay en Adrie Wien.

Met medewerking van: Bas Rijs en Koos van Lunteren.

E-mail: info@weidevenner.nl.

Opmaak: Werkom Business Post & Printing.

Bezorging: Rodi Media.

Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

De volgende wijkkrant verschijnt rond 25 juni 2020.