

De bieb verbouwd

De afgelopen maanden is de begane grond van de bibliotheek vernieuwd. Op de ene foto ziet u hoe een deel ervan niet bereikbaar was en op de twee andere hoe mooi het er is geworden.



Maar foto's geven niet het hele beeld.
Daarvoor moet u toch echt even gaan kijken!

Weteringstraat weer als nieuw

Een deel van de Gors-Noord was eind oktober, begin november even slecht bereikbaar. Dat kwam door werkzaamheden in de Weteringstraat.



Daar moest het wegdek worden opgeknapt, en dat is gelukt, want de straat is weer glad. Hopelijk heeft dit er niet toe geleid dat er nu te hard gereden wordt. De parkeervakken langs de straat zijn er nog en de auto's die er staan, ontnemen nogal eens het zicht aan automobilisten die uit de zijstraatjes komen en voorrang moeten verlenen.



Ideeën voor de politieplek

In onze vorige krant reageerden enkele lezers op onze vraag wat er over enkele jaren op de plek zou moeten komen waar nu nog het politiebureau staat.

We ontvingen er nog een van een jonge Gorsbewoner:

Dag redactie,
Goed idee om de mening van mensen in de wijk te vragen wat je met het politiebureau wil doen. Ik denk net als anderen: woningen. Misschien ook het artsennlaboratorium in het Wijkgezondheidscentrum verplaatsen naar het Dijklander Ziekenhuis. Daar is ruimte. Dan ben je de drukte in de Lisdoddestraat kwijt. In de vrijgekomen ruimte kun je dan een ontmoetingsplekje voor buurtbewoners maken. Ook voor bezoekers van het Wijkgezondheidscentrum. Er wonen onder anderen zo'n honderd mensen van latere leeftijd in de directe omgeving. Ouderen is een ouderwets woord geworden. Je kunt er ook een gecombineerde vorm van wonen en eenvoudige ruimte voor zzp'ers van maken. Is misschien aantrekkelijk voor wat kleinere zelfstandigen.
Groet, Toon Capel, 93 jaar jong.



Het politiebureau staat er nog steeds, dus nieuwe ideeën zijn nog altijd welkom.



COLUMN

Gors-verhalen van een herdershond



“Zullen we eens gaan kijken wat De Andere Oever is?”

Ik zie dat altijd bij de treinbaan staan vlak voordat ik het tunneltje doorga, maar ik ben er nog nooit geweest. En als Gors-verslaggevers moeten we dat toch eigenlijk wel weten, hè?” Goed idee... ik ben ook wel nieuwsgierig. Via een tuinpaadje klimmen we omhoog naar het grote flatgebouw. De entree van De Andere Oever valt meteen op: licht, ruim, modern. ‘Eetcafé’ staat onder de naam. En in dit eetcafé (onderdeel van Stichting Odion) worden alle werkzaamheden, zoals bedienen, koken, serveren, opruimen, afrekenen – kortom, alles wat in een eetcafé moet gebeuren – door de Odion-medewerkers onder professionele begeleiding uitgevoerd. Achter ramen zie ik tafeltjes uitnodigend klaar staan voor gasten... voor óns dus.

Als ik binnenkom, zit een van de medewerkers... ‘bestek te poleren’. (Poleren? Vlek-vrij afdrogen van bestek, wijnglazen, et cetera volgens Wikipedia) “Het lijkt een kleinigheid, maar je bent er gauw een half uur mee bezig. En als ik hiermee klaar ben, ga ik tafels dekken voor de gasten. Alles is leuk om te doen. Ik heb nergens een hekel aan. Koken heb ik óók een tijdje gedaan, maar nu bedien ik de mensen.

Ik neem bestellingen op, serveer ze uit en ruim later weer af. En soms moet ik ook helpen met afrekenen.”

Het is druk in het eetcafé. Het is een af- en aanlopen van collega's, die gasten voorzien van koffie en appeltaart met slagroom, broodjes kroket, dampende kommen soep (“Voorzichtig... niet knoeien”). Van achter de bar hoor ik roepen “De tosti's zijn klaar” en... hup... daar worden de tosti's uitgeserveerd. Als het een beetje rustiger wordt, gaat de deur open en komt een nieuwe groep gasten naar binnen. Het lijkt een ploegje kantoormensen, die hier tijdens de lunch komen vergaderen. “Doe mij maar een broodje zalm.” “Hebben jullie ook erwtensoep?” “Kan ik ook pinnen?” “Heeft u voor mij een lepel?” Vriendelijk en geduldig wordt alles opgelost. Geregeld hoor ik aan klanten vragen “Is alles naar wens?” en “Kan ik nog iets voor u doen?” Nou, écht geweldig!! En dit is nog maar de lunch, want straks komen de diners!!

“Vanaf vijf uur kunnen gasten à la carte eten. En dinsdags - alléén op dinsdag - kunnen mensen ook voor een dagschotel kiezen. Dan moeten ze eten wat de pot schaft, maar dat is óók lekker, hoor. En dát kost maar tien euro!” Mijn baasje kijkt eens op de menukaart en schudt goedkeurend haar hoofd:

“Pasta pesto met gebakken zalmfilet, bospaddenstoelensoep met truffelroom, vegetarische curry met papadum en naanbrood, alles met huisgemaakte frietjes, mayonaise, appelmoes en peertjes. Nou... niet gek, hè?” Nee, dat klinkt allemaal verrukkelijk!

Maar... helaas... we hebben blijkbaar genoeg gezien en gehoord, want het is tijd om naar huis te gaan. M'n baasje heeft me al een paar keer geroepen. Ik word geaaid en geknuffeld; zoveel heb ik nog nooit meegemaakt. “Opschieten Banjer... ik word gewoon jaloers op al dat geknuffel. Hup... in de auto”. En - gehoorzaam als ik ben - spring ik de auto in en word uitgezwaaid door een hééleboel handen.

Tot een volgende keer en een high-five  van Banjer. ●

De Andere Oever - 's maandags alleen geopend voor een lunch, maar van dinsdag tot en met zaterdag open van 10.00 tot 22.00 uur - is een goede plek om een kopje koffie te drinken (met of zonder wat lekkers), te lunchen of te dineren. Voor dineren is het aan te bevelen telefonisch te reserveren (0299-419555) om een teleurstelling te voorkomen. Voor het dinsdag-dagmenu en/of speciale avonden (zoals Kerst): zie de facebookpagina of ga naar www.deandereoever.nl

Wilt u de locatie afhuren voor bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum, reünie, et cetera (ja, dat kan óók) dan kunt u een afspraak maken om dit te overleggen. De zaterdag hoort hierbij óók tot de mogelijkheden. Het huren van de locatie is inclusief verzorging en bediening.

Eetcafé De Andere Oever, Oeverlanden 124, 1441 RD Purmerend, telefoon 0299 - 419555, e-mailadres info@andereoever.nl.

Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer Waterland

EBS



De nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer in Waterland gaat in op 15 december.

Eventuele wijzigingen in onze wijk en de complete dienstregeling staan op de website van EBS: ebs-ov.nl.

DE BIEB OP DRIE

de Bibliotheek
Waterland



Hieronder volgt weer wat van de website overgenomen informatie over activiteiten van de bibliotheek, gevestigd aan de Waterlandlaan 40. Wie meer wil weten, verwijzen we naar die site: www.bibliotheekwaterland.nl.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
Op 24 en 31 december tot 17.00 uur.
Beide kerstdagen en nieuwjaarsdag gesloten.

Voorlezen

Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur.

Thea Taal

De zondagen 5 januari, 2 februari en 1 maart van 13.30 tot 15.00 uur.

Kosten: gratis.

Iedere eerste zondag van de maand (tot en met maart) komt Thea Taal op bezoek in de bibliotheek voor een gezellige themamiddag voor kids van vier tot en met acht jaar. Elke maand is er een speciaal thema en mogen de kinderen verkleed komen. Kijk op facebook voor het laatste bericht hierover.

Computer spreekuur

Elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Kosten: gratis.

Op dit spreekuur kun je terecht voor al jouw vragen over de computer, tablet of telefoon. De medewerkers van het Gilde zitten klaar om je te helpen.

Spellenmiddag



De zondagen 12 januari, 9 februari en 8 maart van 12.00 tot 15.30 uur.

Kosten: gratis.

Iedereen vanaf veertien jaar mag meedoen met leuke en uitdagende, bekende en onbekende spelletjes die je gewoon lekker rond de tafel kan spelen. De bibliotheek en de Spellenvereniging Purmerend zien het als uitdaging om mensen weer rond de tafel te krijgen. Gezellig samen een bordspel spelen, met elkaar in de vorm van een coöperatief spel, of juist tegen elkaar, maar in ieder geval met echt contact en zonder apps en sociale media. Je kunt naar de tweede verdieping van de bibliotheek gaan

om gezellig een vernieuwend spel te komen uitproberen, iets anders dan de welbekende standaard bordspellen. Natuurlijk hebben we ook een leuke selectie met bijzondere spellen die je misschien nog nooit eerder hebt gezien. Gastheer van de spelletjesmiddag is Mark Hoeppe van Spellenvereniging Purmerend.

Sint Maarten op Zwanebloem

Het was slecht weer op 11 november, dus viel Sint Maarten op veel plaatsen in het water. Maar niet bij Winkelcentrum Zwanebloem, zoals blijkt uit deze tekst, met foto's, van Ron Wolke.

'Sint Maarten groot succes in Gors-Zuid

Ondanks het slechte weer is de traditionele lampionparade een groot succes geworden. Op Winkelcentrum Zwanebloem konden de kinderen een ijsje halen en op Pinksterbloem was zelfs een koek- en chocomel tent met kinderdisco.

Voor het eerst sinds lange tijd veertig tot vijftig kinderen aan de deur gehad. Een leuke traditie is ingezet.



Waar haal ik de wijkkrant?

Het (niet) bezorgen van de wijkkranten blijkt de laatste tijd weer tot klachten te hebben geleid. Verspreider Rodi is hiervan op de hoogte en heeft weer beterschap beloofd.

Mocht u toch geen wijkkrant hebben ontvangen, dan kunt u in de bibliotheek, het Dijklander Ziekenhuis en de Plus in Winkelcentrum Zwanebloem een exemplaar ophalen.

In de bieB en het ziekenhuis liggen ook exemplaren van de andere wijkkranten. U kunt die dus allemaal lezen!



Van de wijkwethouder



Soms zijn dingen die mensen doen vervelend voor anderen. En lang niet altijd realiseren wij ons dat. Regelmatig staan artikelen in de krant over gedrag van weggebruikers. Dan blijkt dat velen zoals dat heet een 'kort lontje' hebben. Bestuurders zijn nogal snel aangebrand als het gaat over

gedrag van anderen, vooral als zij denken dat die ander iets niet goed doet. Vaak is het handig om dan even tot tien te tellen en je te realiseren dat je zelf vast ook onbewust wel eens iets doet dat voor een ander vervelend kan zijn.

Bijvoorbeeld in je eigen woonomgeving. Want hoe fijn is het om je camper, voor je met vakantie gaat, even in je straat te parkeren. Als het kan voor je eigen deur, anders voor de deur van een van de burens. Je kunt hem dan lekker even afsoppen na een lange winterstop en inruimen. Als je terugkomt van je reis doe je hetzelfde, alleen dan om de wagen stallingklaar te maken. Alle burens zullen je dat gunnen.

Anders is het denk ik als je camper niet alleen een paar dagen voor en na je vakantie voor je huis of in de buurt staat maar het hele jaar. Dan neemt hij een parkeerplaats in beslag en staat mogelijk in het zicht van anderen. Ik kan mij voorstellen dat die dat niet prettig vinden. Trouwens, het mag ook niet. De APV (algemene plaatselijke verordening) is daar duidelijk over. Net als over voertuigen die langer dan zes meter zijn, of aanhangwagens. Die mogen gewoon niet langere tijd in de woonstraat staan.

Daarom, eigenaars van campers, voertuigen langer dan zes meter en aanhangwagens, het is fijn om een beetje rekening met elkaar te houden.

Doe jezelf en je burens een plezier en parkeer die op een plek waar dat wel is toegestaan. Het verbod is geregeld in de artikelen 86 en 88 van de APV en de wegen waar parkeren wel mag staan op het kaartje bij het uitvoeringsbesluit Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003.

Harry Rotgans

Vroege kerst

half november zie je het al
het is niet meer te bedwingen
lichtjesfeest in tuinen
stralende sterren voor ramen

het is niet meer te bedwingen
arresleden en rendieren
stralende sterren voor ramen
huiskamers feeëriek verlicht

arresleden en rendieren
soms is het over de top
huiskamers feeëriek verlicht
kerstbomen echt of namaak

soms is het over de top
lichtjesfeest in tuinen
kerstbomen echt of namaak
half november zie je het al

Hennie Pen-Dijkema

KEN JE WIJK

De foto in onze vorige wijkkrant toonde Dotterbloem. We ontvingen vijf goede oplossingen. Na loting gaat de cadeaubon van vijftien euro naar Silvia Freijzen, Pinksterbloem 20. Van harte gefeliciteerd! Hier de nieuwe opgave. Stuur uw oplossing binnen twee weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Waar is dit?



COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding.

E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Redactie: Bouwe Meijn.

Column: Cecile Righart.

Bijdrage: Harry Rotgans.

Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.

Foto's: Ron ter Schegget.

De volgende wijkkrant verschijnt op 6 februari.

Eindejaarswens
De redactie van de wijkkrant wenst u
prettige feestdagen, een goede jaarwisseling
en een voorspoedig 2020.