

Twee bijlagen

Uw wijkkrant heeft deze keer twee bijlagen: het Purmerends Nieuwsblad en een Groenspecial.

Het Nieuwsblad kent u. U ontvangt het elke donderdag. Het is belangrijk dat u dat doorneemt, want er staan officiële berichten in van de gemeente. Die geeft op haar pagina's onder meer aan wat zij van plan is. Ook staan daar vergunningsaanvragen van bedrijven en bewoners in. Tegen de inhoud daarvan kunt u bezwaar maken, maar dat kan natuurlijk alleen als u ze gelezen hebt. Doet u dat niet en ziet

u later dat er in uw straat of buurt iets gebeurt waar u het absoluut mee oneens bent, of waar u schade van denkt te ondervinden, dan bent u te laat. Had u maar tijdig bezwaar moeten maken!

De tweede bijlage is een Groenspecial van de gemeente. We weten waar die over gaat, maar de volledige inhoud kennen we nog niet. Het gaat echter over het groen in onze gemeente en is dus eigenlijk verplichte lectuur voor u als bewoner van de groen(st?)e wijk van Purmerend. ●

Scholieren in het Concertgebouw



In maart hebben dankzij het Willem en Wilhemina Bouwefonds en Muziekschool Waterland zeventig basisschoolkinderen en hun ouders het Familieconcert van het Koninklijk Concertgebouworkest bezocht.

Voor veel ouders en kinderen was het de eerste keer dat ze het Concertgebouw bezochten. Het orkest presenteerde Stravinsky's beroemde ballet 'Petroesjka' op unieke en

eigentijdse wijze. In deze versie wordt de slungelige Petroesjka verliefd op het allermooiste meisje van de school, de onbereikbare danseres Anna. De contrastrijke muziek en het aansprekende verhaal zorgden voor een unieke ervaring.

Naschools traject

De mogelijkheid om concertpodia te bezoeken, en dan met name het Koninklijk Concertgebouw(orkest), vormt een vast onderdeel van een nieuw initiatief van Muziekschool Waterland, dat in ontwikkeling is. In dat traject krijgen kinderen die onder schooltijd instrumentale kennismakingslessen volgen van Muziekschool Waterland,

de kans zich naschools muzikaal verder te ontwikkelen. De Muziekschool verzorgt deze lessen in de groepen 5 van alle Purmerendse basisscholen. Het traject gaat volgend schooljaar van start als pilot met kinderen van vier basisscholen: Klim-op, OBS 't Carrousel, 't Prisma en Wheermolen.

De Muziekschool Waterland is gevestigd in de Geulenstraat 12 in onze wijk.

Het email-adres is www.muziekschoolwaterland.nl. ●



COLUMN

Gors-verhalen van een herdershond

- de linderoute -

“Zullen we eens gaan kijken hoe de boompjes die op de Boomfeestdag door scholieren zijn geplant het doen?”

Natúúrlijk; ik ben altijd in voor bomen.

Zo gezegd, zo gedaan. In de nieuwe wijk Klein Where zijn zo'n dertig ieniemiene kleine boompjes geplant langs de Where, en aan die ieniemiene kleine boompjes zitten ieniemiene kleine blaadjes. Gelukt dus, maar voor mij nog niet interessant.

Alsof het baasje dit aanvoelt. “Banjer... jij mag het nu zeggen... wat wil jij mij in de Gors laten zien?”

Dat is niet tegen dovemansoren gezegd. Ik ga mijn baasje meenemen over een hele-lekkere-ruik-route: mijn linderoute. In juni zijn ze er ineens, die kleine bloemetjes in de lindebomen. Je hoeft ze niet te zien, nee... je ruikt ze. Klaar? Daar gaan we!

Als een speer ren ik langs de Algemene Begraafplaats. “Héé Banjer, waarom sta je ineens stil?”

Nou... wat is dat? Waar is die prachtige entree met al die majestueuze bomen? Weg? Gewoon weg? En in plaats daarvan een keurig aangeharkt pad met babyboompjes? “Ja Banjer... zo gaat dat!” Dat is toch niet te geloven? Ik moet even bijkomen. Hopelijk staan ‘mijn’ lindebomen er nog wel! Nou... verder dan maar... de Purmerweg op en meteen linksaf de Markerkade. Hè... gelukkig... ze staan er nog! Ik zie mijn baasje een beetje haar neus in de lucht steken. Ja... ze ruikt het! Onder het viaduct door naar de Spaarbekkenkade en aan het einde rechtsaf de hoek om. Vreemd... om de hoek heet het óók nog Spaarbekkenkade.

We gaan links om het wooncomplex heen tot aan de Kilstraat. Nee, de Kilstraat moeten we niet hebben. We moeten linksaf de Sprangkade op... hmmm... heerlijk... vergeet vooral niet te snuiven, hè?



De Weteringstraat steken we over naar de Veenmossingel, helemaal tot het einde.

Nu is het even afzien, want hier rechtsaf zijn geen lindebomen, maar... wacht maar af... het is écht de moeite waard. We rennen dus het Bladmoshof op, gaan de Puntmosstraat in tot aan de treinbaan en dáár... tataaaaaa... staan een héééééleboel lindebomen op het stukje groen.

Mijn baasje snapt het al, stapt van de fiets en rent met mij naar boven naar het stukje land naast de treinbaan. En wij zijn niet de enigen, het pekinneesje is er ook, en de enthousiaste poedel, en de verlegen teckel. Wauw... die heerlijke lindebloesemlucht én ravotten met andere honden... da's genieten.

Alsof dat nog niet genoeg is: “Ga je mee een ijsje halen bij de snackbar, Banjer?” Natúúrlijk... en - gehoorzaam als ik ben - ren ik mee naar de snackbar. Jippie... dat wordt smullen!

Tot een volgende keer en een high-five  van Banjer. ●

De linde (Tilia) is een bomengeslacht uit de kaasjeskruidfamilie (Malvaceae) en een van de grootste loofbomen in Europa. Ze kan zeer oud worden en wel twintig tot dertig meter hoog. In Nederland onderscheiden we drie soorten: de grootbladige zomerlinde, de kleinbladige winterlinde en een kruising hiervan: de Hollandse linde.

De linde is dicht bebladerd en sterk vertakt, en geeft daarom veel schaduw. Kenmerkend is het zogenoemde wortelbroed aan de onderzijde van de stam. Dat zijn takkenbossen die uit de wortel omhoog groeien. In juni bloeit de linde rijkelijk met witgele bloemen, die verrukkelijk geuren. Ze zijn dan ook zeer geliefd bij honingbijen.

De Hollandse linde plant zich niet via zaden voort, maar wordt gestekt.

Door zijn zachtheid is lindehout geschikt voor houtsnij- en draaiwerk, wat schitterende heiligenbeelden, kerststallen en altaren heeft opgeleverd, maar ook mooie meubels, muziekinstrumenten, klompen, speelgoed, enzovoort.

In de mythologie wordt de linde gezien als heilige boom, waarin Freya, de godin van de liefde, vruchtbaarheid en gerechtigheid, zich zou hebben gevestigd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het verleden vonnissen onder haar bladerdak werden uitgesproken, maar ook huwelijken werden gesloten (de duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt) en belangrijke politieke zaken werden besproken. Van gedroogde lindebloesem kan kruidenthee gemaakt worden, die helpt bij verkoudheid, vochtafdrijvend werkt, de zenuwen kalmeert en de spijsvertering bevordert. Wanneer men lindebladeren om het voorhoofd bindt, zou hoofdpijn verdwijnen. Kompressen van lindebladeren zouden helpen bij brandwonden en jeuk- en insectenbeten.

Maar hier in Purmerend staan de lindebomen vooral om van te genieten.



DE BIEB OP DRIE

de Bibliotheek
Waterland

Hieronder volgt weer wat van de website overgenomen informatie over activiteiten van de bibliotheek, gevestigd aan de Waterlandlaan 40. Wie meer wil weten, verwijzen we naar die site: v.bibliotheekwaterland.nl.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Voorlezen

Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur. Kinderen van drie tot zes jaar kunnen iedere woensdagmiddag aanschuiven bij het voorlezen. Iemand van de bibliotheek leest een mooi, spannend, grappig of gewoon leuk boek voor.

Peuterparty

Iedere derde zondag van de maand van 14.45 tot 15.45 uur. Vroeg beginnen met voorlezen loont. Daarom laat de bibliotheek ouders zien hoe leuk en verrassend voorlezen aan peuters is en wat je nog meer kunt doen om spelenderwijs taal te ontdekken.

Formulierenbrigade

Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur.

Kosten: gratis en zonder afspraak.

De vrijwilligers van de formulierenbrigade helpen bij het invullen van aanvraagformulieren en/of het lezen en begrijpen van brieven van instanties. Ook het uitleggen van bijsluiters kan daaronder worden verstaan. Deze hulp is gratis. De formulierenbrigade is er voor die inwoners van Purmerend en omgeving die hier baat bij hebben.

Ouderen die het lastig vinden om een officiële brief te begrijpen, laaggeletterden of anderstaligen die de taal niet helemaal machtig zijn, maar ook jongeren die moeite hebben met het lezen en begrijpen van een contract en het invullen van een aanvraagformulier zijn van harte welkom.

De formulierenbrigade vindt plaats op de tweede etage.

Een van de studiecabines is er elke maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur op die etage voor gereserveerd. ●



Cursus oud schrift lezen voor beginners

Op 27 september start in het Waterlands Archief weer een cursus lezen van oud schrift

voor beginners. De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in zeventiende- en achttiende-eeuwse handschriften.

Aan de hand van oude documenten uit het Waterlands Archief leert u de letters herkennen en de betekenis van oude, bijna vergeten woorden. Aan de orde komen ook de soorten documenten: wat is bijvoorbeeld een resolutie of een attestatie? Daarnaast besteedt de cursus aandacht aan de archieven zelf: door wie en waarom werden ze gevormd en wat kun je er in vinden? Ook in het verleden werden stad, dorp en polder bestuurd, werd belasting betaald, werden rechtszaken gevoerd, huizen gekocht en erfenissen verdeeld. Er werd gezorgd voor de weeskinderen en er werd gedoopt, getrouwd en begraven. Veel hiervan is opgeschreven en bewaard gebleven. Het zelf kunnen lezen van deze oude documenten brengt de geschiedenis wel heel dichtbij. De lessen worden om de week gehouden, zodat u tussendoor voldoende tijd heeft om u voor te bereiden op de volgende les. Want het lezen van oude handschriften is een kwestie van heel veel oefenen.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen.

Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Data: 27 september, 11 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december, 10 januari 2020, 24 januari 2020.

Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.

Kosten: € 85,- inclusief lesmateriaal. ●

Voor informatie en aanmelden: Mathilde Kors, m.kors@waterlandsarchief.nl.

Voorouderspreekuur en Open Dag

Op 4 oktober is er weer voorouderspreekuur en op 12 oktober houdt het Archief Open Dag. Daar komen we in een volgende wijkkrant natuurlijk met meer informatie over.

Website

Er staat nog veel meer interessante informatie op de website van het Archief; te veel om hier op te noemen, maar eenvoudig te vinden.

Openingstijden

Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. ●

Waar haal ik de wijkkrant?

Mocht u een keer geen wijkkrant hebben ontvangen, dan kunt u in de bibliotheek, het Dijklander Ziekenhuis en de Plus in Winkelcentrum Zwanebloem een exemplaar ophalen.

In de bieB en het ziekenhuis liggen ook exemplaren van de andere wijkkranten.

U kunt die dus allemaal lezen! ●



Wel of geen hobbels?



In de vorige wijkkrant be-
steedden we aandacht aan
de hobbels in de diverse
straten in onze wijk. Aanlei-
ding was de opmerking van
een bewoner van Moeras-
varen dat aan het begin van
zijn straat een hobbel zou
moeten worden aangelegd
om de vaart uit het verkeer
te halen.

Een andere wijkbewoner reageerde hierop met een nadeel van zo'n hobbel, namelijk dat die voor fietsers niet prettig is. "Mijn vrouw heeft veel last van haar rug. Zij is dan ook niet blij met weer een hobbel. Als zij fietst doet het elke keer pijn."

De redactie kan zich dat voorstellen. Maar hoe los je dit dilemma op?

Er zijn vast wel wijkbewoners met slimme ideeën op dat punt. Die wachten we dan ook in spanning af.

En nu we het toch over hobbels hebben: zijn er plekken in onze wijk waar er hoognodig alsnog één geplaatst moet worden?

En liggen er ook ergens hobbels die daar geen enkel effect hebben en dus wel weg kunnen?

Laat het ons weten!

Ken je wijk

De foto in onze vorige krant was gemaakt op de Purmerweg bij De Andere Oever en Odion. We ontvingen vijf goede inzendingen. Na loting gaat de cadeaubon van vijftien euro naar Johanna Groen, Kraailookstraat 19. Van harte gefeliciteerd.

Hier de nieuwe opgave. Stuur uw oplossing binnen twee weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.



Rietsingel

*Fietsend langs de Rietsingel
wordt mijn tocht onderbroken.
Een gakkerende wegversperring
van negen witbruine ganzen.*

*Ze zijn schommelend op weg
naar hun favoriete veldje,
om daar eens uitgebreid
van een grasmaal te genieten.*

*Je ziet ze altijd in de buurt,
aan de kant of in het water.
Dan dobberen ze op een rij.
's Nachts slapen ze op hun eiland.*

*Zomers in de ruitijd staan
hun veren recht op in het gras.
Ik zoek er wel eens een
om een pen van te maken.*

Hennie Pen-Dijkema.



COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding.

E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Redactie: Bouwe Meijn, met medewerking van Hans Been van de wijkkerngroep.

Column: Cecile Righart.

Foto's: Ron ter Schegget.

Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.

De volgende wijkkrant verschijnt op 27 juni.