

Hobbel erbij?

Te hard rijden in woonwijken is en blijft een probleem. Drempels of andere obstakels aanbrengen helpt hiertegen. Ook de Gors kan hier en daar wel een extra hobbel gebruiken.



In de 'Kampioen', het blad voor leden van de ANWB, worden de lezers soms getest op hun kennis van de verkeersregels. Onlangs werden hun vragen voorgelegd over verkeersregels en -borden die de afgelopen tien jaar zijn ingevoerd. Het resultaat was niet best. Negentig procent van

degenen die de antwoorden hadden ingestuurd, zou zijn gezakt als ze nu rijexamen hadden moeten doen.

Woonerf

Een van de moeilijkste vragen ging over het woonerf. De vraag luidde hoe hard je daar mag rijden: stapvoets, 5 km per uur, 15 km per uur of 30 km per uur. Het juiste antwoord was 15 km per uur, dus niet stapvoets zoals wij (en u?) vroeger geleerd hebben. 74 procent van de deelnemers had het fout. Ook in onze wijk hebben we een aantal woonerven. Zo is de hele varenbuurt een woonerf. Als je daar vanaf de Gorslaan inrijdt en harder dan stapvoets gaat, krijg je al na een meter of vijftien een klap tegen de onderkant van je auto. Ga je daarna rechtdoor naar Koningsvaren, dan kom je nog een aantal hobbels tegen. Ga je echter rechtsaf naar Moerasvaren, dan is dat niet het geval. Pas bij het bruggetje naar het Bladmoshof kom je er één tegen.

"Volgens mij zou er ook aan het begin van Moerasvaren een hobbel moeten liggen; dat voorkomt dat er daar te hard wordt gereden", liet een bewoner van die straat ons weten. Daar zit wat in, want alle beetjes helpen bij het voorkomen dat er te hard wordt gereden. Al nodigen die slingerwegen in de buurt er niet echt toe uit.

Dichterlijke bijdrage

In de vorige wijkkrant riepen we lezers die niet woonachtig zijn in de mosbuurt (waar de krant wordt gemaakt), op ook eens een bijdrage in te sturen.

Dat leverde een leuke reactie op van Hennie Pen-Dijkema, lid van de Dichterskring Waterland. Zij stuurde een gedicht over haar straat (de Distelstraat), en bood aan ons vaker een gedicht te sturen dat op onze wijk betrekking heeft. Van dat aanbod maken we natuurlijk graag gebruik!

Haar eerste bijdrage, over de Distelstraat dus, treft u aan op bladzijde 4.

Fusie-info

Zoals u ongetwijfeld weet, gaat Purmerend fuseren met Beemster. Om de inwoners van Purmerend goed te informeren over het proces van de fusie heeft de gemeente alle wijken laten bezoeken door een wijkwethouder.

Op donderdag 31 januari was de Gors aan de beurt. Onze wijkwethouder Harrie Rotgans en wijkmanager Rob Gigengack waren de afgevaardigden van de gemeente. Onze wijkmanager had voor de informatie over het fusieproces de mooie gele autobus meegenomen naar het Beatrixplein, opdat de vragenstellers niet alleen buiten, maar ook in de bus uitleg konden krijgen. Er werd goed gebruik van gemaakt.

Zie de foto van onze wijkmanager; hij had er duidelijk zin in.



Vreemd (2)

Jaren geleden hebben we al eens een foto van dit bord in onze wijkkrant opgenomen, maar het staat er nog steeds.

Ontdekt u ook een fout, grappig of vreemd bord, laat het ons weten en onze fotograaf staat al in de startblokken. Of stuur zelf een foto.





COLUMN

Gors-verhalen van een herdershond



“Banjer... ben je klaar?”
Natuurlijk ben ik klaar. Ik zit al op de voordeurmat te wachten, maar het baasje moet vlug dit en dan weer dat pakken.
“Oké, we gaan!”
Het zonnetje schijnt ons tegemoet... óp naar de bus. Als we bijna bij de halte zijn, hoor ik ineens: “Verdorie..., daar gaat onze bus!” Dat wordt dus weer wachten. Maar dat vind ik nooit erg, want die hoge bomen aan de overkant langs het water vind ik prachtig! En het is daar heerlijk spelen en snuffelen. Hé... het woonkollektief! Zou hun tuin straks weer net zo mooi worden als in

voorgaande jaren? Het is altijd leuk om te zien hoe ze weer een verhoogd stukje hebben gemaakt om groente te planten. Soms gewoon met gestapelde stoeptegels, maar er is ook een verhoging van omgekeerde wijnflessen. “Eerst opdrinken en dan hergebruiken”, zullen ze gedacht hebben. Hoe lang bestaat Sporting De Gors eigenlijk? Dat was er al voor mijn tijd, dat moet m'n baasje maar opzoeken (méér dan dertig jaar!).
Zouden bij mensen - net als bij mij - hun gedachten ook zo van het ene op het andere onderwerp overspringen?
“Jeetje... nog negen minuten. We gaan een wedstrijd doen, Banjer. Hoeveel auto's die maar één deur hebben aan beide zijden komen er in die negen minuten langs? Wat denk je? Achttien? Dertig? Ik ga met alles akkoord.” “Hmmm, ik denk twaalf, want dat is mijn lievelingsgetal, en voor jou achttien, oké?” Het valt me nu pas op hoe druk het met auto's is, want onze ogen draaien van links naar rechts en weer vlug terug. Kijk... het ziekenhuis... wat een gedoe dat samengaan met

Hoorn! Ze zijn nu wel de grote hal aan het opknappen, maar daar krijg je je verloren afdelingen niet door terug. Geef mij maar de dierenarts, want die blijft tenminste in Purmerend, maar wél in een nieuw gebouw. Hoe zou het er daar uitzien? Misschien gaan we daar óók wel een keer naar toe. Daar is aan de overkant de bus uit Amsterdam. Ik weet nu al wat mijn baasje gaat zeggen en... ja hoor... “Wanneer zetten ze daar nu eens fietsenstandaards neer? Je kunt daar nooit je fiets kwijt.” Er loopt een mevrouw langs, die ‘gewoon’ in het niets aan het praten is. Praten en ineens lachen en weer praten; da's vreemd! Een groepje pratende scholieren fietst voorbij. Een meisje rijdt er wat verlaat achter, kijkend op haar telefoon. Pas maar op, straks krijg je een boete van € 95,-.
“Ooooh... wat jammer... de bus komt er aan en we zijn pas bij negen! We hebben allebei verloren.” Nou... so what?... wachten is juist leuk, want dan zie je je omgeving ineens heel anders. “We gaan er een leuke dag van maken, hè Banjer?” en - gehoorzaam als ik ben - spring ik de bus in.

Tot een volgende keer en een high-five van Banjer'.



Bewegen!



We moeten meer bewegen. Toch? Was u dat al van plan, maar bent u er nog steeds niet toe gekomen? Dan kan Spurd u behulpzaam zijn. Bij die organisatie werken zogeheten WijkSportCoaches.

Dat zijn aanspreekpunten op het gebied van sport en bewegen in de wijken, met als doel meer mensen, van alle leeftijden, aan het sporten en bewegen te krijgen of te houden.

Het aanspreekpunt voor het Centrum en de Gors is Aram Bakr. Wie een leuk idee heeft of een vraag wil stellen, kan met hem contact opnemen. Hij is te bereiken op aram.bakr@spurd.nl en telefonisch via (0299)418100.





DE BIE de Bibliotheek Waterland

Hieronder volgt weer wat van de website overgenomen informatie over activiteiten van de bibliotheek, gevestigd aan de Waterlandlaan 40. Wie meer wil weten, verwijzen we naar die site: v.bibliotheekwaterland.nl.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Voorlezen

Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur. Kinderen van drie tot zes jaar kunnen iedere woensdagmiddag aanschuiven bij het voorlezen. Iemand van de bibliotheek leest een mooi, spannend, grappig of gewoon leuk boek voor.

Peuterparty

Iedere derde zondag van de maand van 14.45 tot 15.45 uur. Vroeg beginnen met voorlezen loont. Daarom laat de bibliotheek ouders zien hoe leuk en verrassend voorlezen aan peuters is en wat je nog meer kunt doen om spelenderwijs taal te ontdekken.

Formulierenbrigade



Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
Kosten: gratis en zonder afspraak.
Veel mensen vinden het moeilijk om zelf formulieren (van bijvoorbeeld overheden) in te vullen of begrijpen de brieven die ze ontvangen niet helemaal. Daarom kun je twee keer per week langskomen bij de formulierenbrigade in de bibliotheek. De vrijwilligers van de brigade helpen bij het invullen van aanvraagformulieren of het lezen en begrijpen van brieven van instanties. Ook het uitleggen van bijsluiters kan daaronder worden verstaan. Deze hulp is gratis. De formulierenbrigade is er voor die inwoners van Purmerend en omgeving die er baat bij hebben.
Ouderen die het lastig vinden om een officiële brief te begrijpen, laaggeletterden of anderstaligen die de taal niet helemaal machtig zijn, maar ook jongeren die moeite hebben met het lezen en begrijpen van een contract en het invullen van een aanvraagformulier zijn van harte welkom.
Via het Gilde Purmerend zetten vrijwilligers zich in om de werkzaamheden van de formulierenbrigade uit te voeren. Ze ontvangen hiervoor speciale scholing van de gemeente en Bibliotheek Waterland.
De formulierenbrigade zit op de tweede etage. Een van de studiecabines is er elke maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur op die etage voor gereserveerd.

Kadaster Archiefviewer in het Archief

Het Waterlands Archief heeft sinds 2018 een online abonnement op de Kadaster Archiefviewer. Als u onderzoek doet naar de geschiedenis van een huis of een perceel, kan de Archiefviewer voor u een nuttig instrument zijn. De viewer is in de studiezaal beschikbaar voor bezoekers.



Om ermee overweg te leren gaan organiseert het Waterlands Archief op vrijdag 5 april een workshop. Daar leert u werken met de Kadaster Archiefviewer. U krijgt uitleg over de kadasterregisters die via de viewer digitaal beschikbaar zijn, en u gaat praktisch aan de slag met computer of laptop. Zo kunt u zelf uw onderzoek starten.

Workshop Kadaster Archiefviewer:

Tijd: vrijdag 5 april, van 14.00 tot 16.00 uur.

Deur open: 13.45 uur.

Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75.

Toegang: gratis.

Graag aanmelden met een e-mail naar info@waterlandsarchief.nl.

Aangezien de studiezaal aan de Waterlandlaan op vrijdag gesloten is, kunt u zich melden bij de dienstingang aan de zijkant, bij het parkeerterrein aan de Poelstraat.

Familiegeschiedenis in de buurt

Themadag in samenwerking met het CBG

Op zaterdag 6 april is het CBG/Centrum voor familiegeschiedenis (voorheen Centraal Bureau voor Genealogie) te gast bij het Waterlands Archief. U kunt terecht voor het rondreizende evenement 'Familiegeschiedenis in de buurt'. Het thema is 'DNA & Familiegeschiedenis'. Het CBG trekt het land in om mensen te inspireren hun eigen familiegeschiedenis te onderzoeken en genealogen een ontmoetingsplek te bieden. Samen met archieven door het hele land organiseert het CBG middagen waarbij familiegeschiedenis en regionale geschiedenis centraal staan.
Tijdens een middagvullend programma worden bezoekers meegenomen in de wereld van stamboomonderzoek en regionale geschiedenis. Er zijn lezingen, workshops en rondleidingen. Het belooft dan ook een middag boordevol familiegeschiedenis te worden.





Voorouderspreekuur

Op vrijdag 26 april is het volgende voorouderspreekuur. Centraal staan die middag de weeskamer- en weeshuis-archieven. Deze bronnen worden nogal eens door elkaar gehaald, maar zijn essentieel verschillend. In een korte lezing worden de verschillen uit de doeken gedaan. Ook kunt u op het spreekuur terecht met vragen over uw voorouderonderzoek. Heeft u vragen of bent u vastgelopen in uw onderzoek, maak dan gebruik van de expertise van de medewerkers en vrijwilligers. Op het voorouderspreekuur is Herman Rijswijk van de Nederlandse Genealogische Vereniging aanwezig om vragen over uw stamboomonderzoek te beantwoorden. Het voorouderspreekuur is gratis toegankelijk en opgave vooraf is niet nodig. De presentatie begint om 14.00 uur.

Website

Er staat nog veel meer interessante informatie op de website van het Archief; te veel om hier op te noemen, maar eenvoudig te vinden.

Openingstijden

Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Distelstraat

*Mijn straat is een T,
in de dwarsbalk woon ik.
Plaveisel in visgraat,
bulten tegen jagend blik.*

*De huizen zijn eender,
schuine daken, voordeur rood.
De bomen zijn elzen,
er staan er vier in de poot.*

*Voortuinen van groen,
maar ook steeds meer van steen.
Gek genoeg breken daar
in mijn straat distels door heen.*

Hennie Pen-Dijkema. ●



Waar haal ik de wijkkrant?

De vorige wijkkrant is later bezorgd dan was afgesproken, maar we hebben de indruk (meer dan dat hebben we niet) dat alle bewoners uiteindelijk de krant in de bus hebben gekregen.

Mocht u een keer geen wijkkrant hebben ontvangen, dan kunt u in de bibliotheek, het Dijklander Ziekenhuis (volgens ons vernoemd naar het nabij gelegen Oudelandsdijkje, maar dat mogen ze in Hoorn natuurlijk niet weten) en de Plus in



Winkelcentrum Zwanebloem een exemplaar ophalen. In de bieb en het ziekenhuis liggen ook exemplaren van de andere wijkkranten. U kunt die dus allemaal lezen. ●

Ken je wijk

De foto in onze vorige krant was gemaakt bij Winkelcentrum Zwanebloem. De opgave was kennelijk te moeilijk, want we ontvingen geen goede oplossingen.



Hier de nieuwe opgave. Stuur uw oplossing binnen twee weken naar onze redactie: wijkkrantgors@gmail.com. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. ●



COLOFON

De wijkkrant wordt gemaakt door en voor bewoners. Artikelen en foto's mogen worden overgenomen met bronvermelding.

E-mail redactie: wijkkrantgors@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen.

Redactie: Bouwe Meijn, met medewerking van Hans Been van de wijkkerngroep.

Column: Cecile Righart.

Foto's: Ron ter Schegget.

Gedicht: Hennie Pen-Dijkema.

De volgende wijkkrant verschijnt op 9 mei.